



Lessen uit de brieven van Petrus (I)

Inhoudsopgave

Voorwoord	3
Een apostel van Jezus Christus	5
De “vreemdelingen”	10
Gehoorzame kinderen van God	15
Het Woord van God.....	20
Levende stenen	26
Getuigen aan de wereld	31
Een oproep aan echtgenoten en echtgenotes....	36
De houding van de christen	41
De doop die iedereen nodig heeft	47
Een nieuw leven leiden	52
Vurige liefde	57
Een Oproep aan Gemeenteleiders.....	62
Weest nuchter, en waakt	67

Deze uitgave wordt gerealiseerd door gaven van leden en door vrijwillige bijdragen, waarvoor wij bijzonder dankbaar zijn.

Uitgegeven door de
Generale Conferentie van
de Seventh Day Adventist
Reform Movement
P O Box 7240, Roanoke
VA 24019, USA
Web: <http://www.sdarm.org>

Nederland
Zevende Dags Adventisten
Reformatiebeweging
Mezenhof 41
9561 CC Ter Apel
Bank:
NL27 INGB 0004294694
BIC nummer: INGBNL2A
Web: <http://www.zda-ref.nl>

Suriname
Zevende Dags Adventisten
Reformatiebeweging
Kashmirstraat 104
Paramaribo
Boerbuiten
Postbus 8141
Web: <http://www.zda-ref.nl>

De Sabbat Bijbellessen, een dagelijks studieprogramma, zijn alle op de Bijbel en de Geest der profetie gebaseerd zonder toevoegingen. De citaten zijn zo kort mogelijk om beknopte, exacte gedachten weer te geven. Tussen haakjes staan enige woorden om in te staan voor een duidelijk, passend verband en een goede leesbaarheid. Verdere studie van de bronmaterialen wordt sterk aanbevolen.

Illustraties: GoodSalt on the front cover; Adobe Stock on pp. 25, 72; Map Resources on pp. 4, 46, 72.

Voorwoord

Wie van ons heeft niet soortgelijke situaties meegemaakt als die van Petrus, de openhartige discipel? Zijn menselijkheid, waarmee we allemaal ons verbonden kunnen voelen op de een of andere manier. Zijn enthousiaste ijver en bereidwilligheid het bevel van zijn meester uit te voeren is inspirerend. Wij kunnen ons er zeker in vinden, zijn af en toe pijnlijke fouten en bemoedigd worden door de manier, waarop hij na een val weer opstaat. Het leerproces dat Petrus doormaakte met Gods leiding bracht hem in een nobel apostelschap, met twee brieven waardig om in de heilige canon van de Heilige Schrift te worden geplaatst.

Om deze redenen zullen Sabbatschoolstudenten over de hele wereld zich de komende drie maanden richten op de Lessen uit de brieven van Petrus (I). Rijke edelstenen van waarheid van deze geïnspireerde man van God zijn bedoeld om onze wandel met de Heer in moeilijke tijden te versterken.

Een van de kernpunten van de brief van Petrus is, dat het volk van God een leven moet leiden, dat het lichaam van Christus opbouwt om een stralende getuige te zijn naar een door zonde verduisterde wereld.

“Er moet een opwekking en een reformatie plaatsvinden, onder de bediening van de Heilige Geest. Opwekking en reformatie zijn twee verschillende dingen. Opwekking betekent een vernieuwing van het geestelijk leven, een versnelling van de krachten van geest en hart, een opstanding uit de geestelijke dood. Reformatie betekent een reorganisatie, een verandering in ideeën en theorieën, gewoonten en praktijken. De reformatie zal niet de goede vrucht van gerechtigheid voortbrengen, tenzij het verband houdt met de opwekking van de Geest. Opwekking en reformatie moeten hun toegewezen werk doen, en bij het doen van dit werk, moeten ze dat samen doen.” –Selected Messages, blz.128.

Een interessante getuigenis heeft een sterke aantrekkingskracht op ieder van ons, die kunnen we allemaal verzamelen voor onze geestelijke groei, als we de eerste brief van Petrus bestuderen: “Mijn broeder, als u wilt, kunt u een sterk man zijn in God. U hebt talenten, die God u heeft toevertrouwd om te worden geheiligd in dienst van Hem. Als u echter niet alles aan Christus overgeeft, zullen uw capaciteiten, zowel voor uzelf als voor anderen, een gevaar blijken te zijn, en hen ertoe brengen de waarheid van Christus te verlaten.

“Voor de leden van de gemeente ... moet veel gedaan worden. Zij moeten een vurige geloofsijver voor Christus hebben, zij moeten nederiger, geduldiger, vriendelijker, ontvankelijker en in alle opzichten meer zoals Christus zijn. In hun karakter moeten zij aan de wereld de heiligende kracht van de genade laten zien. God voorkome, dat u in woord en daad dit belangrijke werk in de weg staat. Zult u met Jezus samenwerken? Zult u de Heer trouw zijn, die u heeft gekocht? Zult u alle zaken van ondergeschikt belang achter u laten? U moet gedoopt worden in een groter geloof, een grotere genade. U hebt meer eerbied nodig voor de dingen van eeuwigheidswaarde.” –Getuigenissen voor de Gemeente 5, blz. 464-465.

Moge de Heer ons allemaal helpen dit ter harte te nemen tijdens onze studie!

–De Sabbatschool Afdeling van de Generale Conferentie.

Eerste Sabbatgaven voor de Gemeente in Narang Mandi, Pakistan

De boodschap van de Zevende Dags Adventisten Reformatiebeweging kwam in Pakistan in het laatste deel van de twintigste eeuw. De totale bevolking van Pakistan bedraagt 241,5 miljoen en de godsdienst van de meerderheid van de mensen is de Islam (96,47%), gevolgd door het Hindoeïsme (2,14%), het Christendom (1,27%) en andere godsdiensten (0,11%). Ons land wordt omringd door Afghanistan, China, India, de Arabische Zee en Iran.



De landbouw draagt bij aan ongeveer 20,9% van het bruto binnenlands product. De economie van Pakistan wordt geclassificeerd als dat van een ontwikkelingsland met een laag inkomen. Het land scoort slecht op de meeste ontwikkelingsindicatoren, die zijn opgesteld door het ontwikkelingsprogramma van de Verenigde Naties en de Wereldbank.

De stad Narang Mandi ligt in het district Muridke in de staat Punjab. De totale bevolking van dit district is meer dan 500.000. De afgelopen decennia hebben wij bijeenkomsten gehouden, seminars en andere activiteiten voor de ontwikkeling van gemeentelijke activiteiten onder onze broeders en zusters in Pakistan. Zelfs te midden van de problemen, waarmee we geconfronteerd worden, kunnen we ons geloof in Christus volhouden. Nu hebben onze activiteiten zich over ons land verspreid. Wij streven ernaar om verschillende aspecten van het werk van de Heer te ontwikkelen, zoals zendingsactiviteiten, gezondheidsonderwijs, leiderschapsontwikkeling, het vestigen van opleidingscentra en het repareren van onze oude kerken in Pakistan.

“De Heer spreekt in deze tijd tot Zijn volk en zegt: Verkrijg toegang tot de steden, en verkondig de waarheid in eenvoud en in geloof. De Heilige Geest zal door uw inspanningen werken om indruk te maken op harten. Introduceer geen vreemde leer in uw boodschap, maar spreek de eenvoudige woorden van het evangelie van Christus, die jong en oud kunnen begrijpen. Zowel de ongeletterden als de geschoolden moeten de waarheden begrijpen van de boodschap van de derde engel, en ze moeten in eenvoud worden onderwezen. Als u de mensen op een aanvaardbare manier zou benaderen, verneder dan uw hart voor God en leer Zijn wegen.”—Medical Ministry, blz. 299.

Al onze offers moeten met opgewektheid worden gebracht; Gods eisen zouden welkom zijn en Zijn zaak zou worden beschouwd als recht hebbend op een deel van de middelen, die aan onze handen zijn toevertrouwd. De broeders en zusters van de Zending van Pakistan bedanken u, onze dierbare broeders, zusters en jongeren voor de genereuze donatie aan Zijn zaak in dit uitdaging vormende deel van de wereld... ‘Want God heeft een blijmoedige gever lief’ (2 Korinthe 9:7).

—Uw broeders en zusters van de Pakistaanse Gemeente

Een apostel van Jezus Christus

Tekst om te onthouden: “En de Heere zeide: Simon, Simon, ziet, de Satan heeft ulieden zeer begeerd om te ziften als de tarwe. Maar Ik heb voor u gebeden, dat uw geloof niet ophoude; en gij, als gij eens zult bekeerd zijn, zo versterk uw broeders” (Lukas 22:31-32).

“Nadat Petrus ertoe was gebracht zichzelf te verloochenen en volledig te vertrouwen op de goddelijke macht, ontving hij zijn roeping als onderherder... Pas toen hij zijn zwakheid had leren beseffen, kon hij de behoefte van de gelovige aan afhankelijkheid van Christus begrijpen.”—*Van Jeruzalem tot Rome*, blz. 376.

Aanvullende studie : —*De Wens der Eeuwen*, blz. 199-204.

ZONDAG

31 maart

1. ANTWOORDEN OP DE OPROEP VAN CHRISTUS

A. Beschrijf de eerste ontmoeting van Simon Petrus met Jezus. Johannes 1:40-42.

“Andreas trachtte de vreugde, die zijn hart vervulde, aan anderen mede te delen. Hij ging zijn broer Simon opzoeken en riep uit: ‘Wij hebben gevonden de Messias’. Simon wachtte niet op een tweede uitnodiging. Ook hij had de prediking van Johannes de Doper gehoord en hij haastte zich naar de Heiland. De ogen van Christus rustten op hem, Hij las zijn karakter en zijn levensgeschiedenis. Zijn impulsieve aard, zijn liefhebbende, medelijdende hart, zijn eerzucht en zelfvertrouwen, de geschiedenis van zijn val, zijn berouw, zijn moeiten en zijn dood als een martelaar, de Heiland las dat alles.”—*De Wens der Eeuwen*, blz. 107.

B. Onder welke omstandigheden riep Jezus Petrus en zijn broer officieel om Zijn discipelen te worden? Matthéus 4:18-20.

“De snelle, onvoorwaardelijke gehoorzaamheid van deze mannen, zonder belofte van loon, lijkt opmerkelijk; maar de woorden van Christus waren een uitnodiging, die een voortdrijvende kracht met zich meebracht. Christus zou van deze nederige vissers, in verbinding met Hemzelf, het middel maken om mensen uit de dienst van Satan te halen en hen in de dienst van God te plaatsen.”—*Gospel Workers*, blz. 24.

2. EEN OPRECHTE EN IJVERIGE DISCIPEL**A. Hoe zag Petrus zichzelf aan het begin van zijn discipelschap? Lukas 5:8.**

“In de dagen van Christus hadden de godsdienstige leiders van het volk de idee, dat zij rijk waren aan geestelijke schatten. Het gebed van de Farizeeër: ‘O God, ik dank U, dat ik niet zó ben als de andere mensen’ (Lukas 18:11), bracht het gevoel van deze klasse tot uitdrukking, en, in hoge mate, ook het gevoel van het gehele volk. Maar in de schare, die Jezus omringde, bevonden zich enkele mensen, die hun geestelijke armoede beseften. Tevens bij de wonderbare visvangst de goddelijke kracht van Christus werd geopenbaard, viel Petrus aan de voeten van de Heiland, terwijl hij uitriep: ‘Ga uit van mij; want ik ben een zondig mens, Here’ (Lukas 5:8); Zo bevonden zich onder de menigte, die op de berg bijeen was gekomen, zielen die in de tegenwoordigheid van Zijn reinheid gevoelden, dat zij waren ‘ellendig en jammerlijk, en arm, en blind, en naakt’ (Openbaring 3:17).” –*Gedachten van de Berg der Zaligsprekingen, blz. 11-12.*

B. Wat geloofde Petrus met betrekking tot wie Jezus was? Matthéüs 16:13-16.

“Vanaf het begin had Petrus geloofd, dat Jezus de Messias was. Vele anderen, die overtuigd waren door de prediking van Johannes de Doper, en Christus hadden aangenomen, begonnen aan de zending van Johannes te twijfelen, toen hij in de gevangenis geworpen en ter dood werd gebracht; en nu twijfelden zij eraan, of Jezus de Messias was... Velen van de discipelen, die vurig verlangd hadden, dat Jezus Zijn plaats zou innemen op de troon van David, verlieten Hem, toen zij begrepen, dat dit niet in Zijn bedoeling lag. Maar Petrus en zijn metgezellen bleven trouw betonen. Het weifelend gedrag van hen, die gisteren prezen en vandaag veroordeelden, verwoestte het geloof van de ware volgeling van Christus niet. Petrus verklaarde: ‘Gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God’. Hij wachtte niet tot koninklijke eer zijn Heer zou kronen, maar nam Hem aan in Zijn vernedering...

Jezus antwoordde Petrus met de woorden: ‘Zalig zijt gij, Simon Barjona, want vlees en bloed heeft u dat niet geopenbaard, maar Mijn Vader, die in de hemelen is’.

De waarheid, die Petrus had beleden, is de grondslag voor het geloof van de gelovige. Dat is hetgene, waarvan Christus Zelf verklaarde, dat het het eeuwige leven was. Maar het bezitten van deze kennis was geen reden tot zelfverheerlijking. Niet door eigen wijsheid of goedheid was het aan Petrus geopenbaard. Nooit kan een mens uit zichzelf kennis van het goddelijke krijgen... Alleen de geest van aanneming kan ons de diepe dingen van God openbaren... Het feit, dat Petrus de heerlijkheid van Christus gezien had, was een bewijs, dat hij ‘door God geleerd’ was.” –*De Wens der Eeuwen, blz. 357-358.*

3. VERLANGEN NAAR ANTWOORDEN**A. Welke Bijbelse voorbeelden tonen de onderzoekende geest van Petrus en openbaren, hoe wij kunnen groeien door dezelfde houding te ontwikkelen? Matthéüs 15:15; 18:21; 19:27; Markus 13:3-4.**

“Geen andere studie zal alle gedachten, gevoelens en doelstellingen zo veredelen als de studie van de Schriften... Hierin leren wij, hoe wij dit leven kunnen verbeteren, en het toekomstige leven veilig kunnen stellen. Geen ander boek kan de vragen van het verstand beantwoorden, en het verlangen van het hart bevredigen. Door kennis van Gods woord te vergaren en daar ook naar te luisteren, kan de mens vanuit de grootste diepte van onwetendheid en ontaarding omhoogkomen om een kind van God te worden...

Als een opvoedende macht kent de Bijbel zijns gelijke niet. Niets anders zal de vermogens van de verlangende student zoveel kracht verlenen om de geweldige geopenbaarde waarheden te kunnen begrijpen. Het verstand past zich geleidelijk aan de onderwerpen, waarmee het zich bezighoudt, aan. Als dit alleen maar alledaagse zaken zijn, ten koste van grote en verheven thema's, zal het in de groei belemmerd worden en verzwakken. Als van het verstand nooit wordt verlangd moeilijke problemen aan te pakken, of tot het uiterste te gaan om belangrijke waarheden te kunnen begrijpen, zal het na verloop van tijd de kracht om te groeien nagenoeg verliezen...

In het woord van God vindt het verstand stof tot nadenken, tot de hoogste gedachten en de meest verheven aspiraties.” –*Getuigenissen voor de Gemeente 5, blz. 27-28.*

“De meest nieuwsgierige kan in de school van Christus veilig datgene leren, wat voor hun huidige en eeuwige welzijn zal blijken.” –*A Appeal to Mothers, blz. 32.*

B. Hoewel nieuwsgierigheid in geestelijke zaken wordt aangemoedigd (Johannes 5:39), wanneer heeft gezonde menselijke nieuwsgierigheid dan een grens? Deuteronomium 29:29.

“Hij (Satan) probeert gedurig een geest van oneerbiedige nieuwsgierigheid op te wekken, een rusteloos, nieuwsgierig verlangen om door te dringen in de verborgenheden van goddelijke wijsheid en macht. Velen hebben in hun streven om uit te vinden, wat God verborgen heeft gehouden, de waarheden over het hoofd gezien, die Hij geopenbaard heeft en die noodzakelijk zijn voor de zaligheid.” –*Patriarchen en Profeten, blz. 28-29.*

“We moeten niet proberen met aanmatigende handen het gordijn op te lichten, waarachter Hij Zijn majesteit versluiert... Het is een bewijs van Zijn barmhartigheid, dat Zijn macht verborgen is, dat Hij gehuld is in de verschrikkelijke wolken van verborgenheid en duisternis; want het oplichten van het gordijn, dat de Goddelijke Aanwezigheid verbergt, betekent de dood.” –*The Review and Herald, 7 april 1885.*

4. WEINIG GELOOF, VEEL ZELFVERTROUWEN

A. Wat moeten we leren van Petrus' eerste opgetekende ervaring van wandelen door geloof? Matthéüs 14:28-31.

“Hij (Petrus) had zijn oog naar Jezus moeten gericht houden; maar hij keek neer op de onrustige golven en zijn geloof faalde.” –*Testimonies for the Church, vol. 2, blz. 273.*

“Tenzij hij het tot zijn levenstaak maakt om de verheven Verlosser te aanschouwen, en door geloof de verdiensten te aanvaarden, waarop het zijn voorrecht is aanspraak te maken, kan de zondaar net zo min gered worden als Petrus over het water kon lopen, tenzij hij zijn ogen standvastig gericht hield op Jezus. Nu is het Satans vastberaden doel geweest om het zicht op Jezus te overschaduwen en mensen ertoe te brengen naar de mens te kijken... Jarenlang heeft de gemeente naar de mens gekeken en veel van de mens verwacht, maar niet naar Jezus kijken, op wie onze hoop op eeuwig leven is gevestigd.” –*Testimonies to Ministers, blz. 93.*

B. Hoe langer Petrus bij Jezus was, hoe overschatte hij zichzelf en zijn vermogen om een grote beproeving te doorstaan? Matthéüs 26:33-35, 69-75.

“Niets is voor God zo aanstootgevend of zo gevaarlijk voor de mens als trots en zelfgenoegzaamheid. Dit is van alle zonden de meest hopeloze en ongeneeslijke.” –*Lessen uit het Leven van Alledag, blz. 90.*

“De geschiedenis van geen der discipelen illustreert beter de vormingsmethode van Christus dan de geschiedenis van Petrus. Stoutmoedig, strijdlustig, vol van vertrouwen, vlug in het opmerken en handelen, direct klaar voor vergelding, maar even vlug bereid om te vergeven, dwaalde Petrus dikwijls en werd vaak berispt... Geduldig, met een scherpzinnige liefde, ging de Heiland om met zijn onstuimige discipel, terwijl Hij probeerde zijn zelfvertrouwen te beperken en hem nederigheid, gehoorzaamheid en vertrouwen te leren.

Maar de les werd slechts ten dele geleerd. Die zelfverzekerdheid werd niet met wortel en al uitgeroeid...

Voor hen allen hield de ervaring van Petrus een les in. Voor diegene, die vol zelfvertrouwen is, staat beproeving gelijk met nederlaag. De zekere gevolgen van het boze, dat niet is verzaakt, kon Christus niet voorkomen. Maar zoals Zijn reddende hand zich uitstreckte, toen Petrus in het watergraf dreigde te zinken, heeft Zijn liefde hem behoed, toen de diepe wateren zijn ziel overspoelden.” –*Karaktervorming, blz. 87-88.*

C. Waarom garanderen vele jaren gemeentelidmaatschap niet een grotere geloofskracht? Romeinen 11:20-22; 1 Korinthe 10:12; 8:2.

5. EEN BEKEERDE APOSTEL

A. Waarom weerhoudt God ons er niet altijd van om onze eigen koers te volgen, wetende dat die in zonde en schaamte kan eindigen? Jesaja 48:17; Lukas 22:31-32.

“Tot Petrus had Christus gezegd, voor deze Hem verloochende: ‘Als gij eenmaal tot bekering gekomen zijt, versterk dan uw broederen’ (Lukas 22:32). Deze woorden duiden het uitgebreide en succesvolle werk aan, dat deze apostel in de toekomst zou doen voor hen, die tot het geloof zouden komen. Op dit werk had Petrus' eigen ervaring van zonde, lijden en berouw hem voorbereid. Pas toen hij zijn zwakheid had leren beseffen, kon hij de behoefte van de gelovige aan afhankelijkheid van Christus begrijpen... Nu hij bekeerd en aangenomen was... moest hij de schapen en lammeren, die aan zijn zorg waren toevertrouwd, even teder behandelen als Christus hem behandeld had.” –*Van Jeruzalem tot Rome, blz. 376-377.*

B. Welke bemoediging gaf de bekeerde Petrus in zijn latere jaren in zijn brieven aan gelovigen, die beproefd werden? 1 Petrus 3:14; 4:12-14.

“Uit deze brieven blijkt, dat ze zijn geschreven door iemand, in wie het lijden van Christus, maar ook Zijn troost, overvloedig was gebleken; iemand wiens gehele wezen veranderd was door de genade, en wiens hoop op het eeuwig leven zeker en standvastig was.” –*Van Jeruzalem tot Rome, blz. 378.*

TERUGBLIK

1. Als ik de stem van Jezus hoor roepen in verschillende levensomstandigheden, hoe kan ik er dan zeker van zijn, dat ik net zo snel en ijverig reageer als Petrus?
2. Wat moet ik nooit en te nimmer vergeten, naarmate het aantal jaren, waarin ik het christendom belijd, langer wordt?
3. Waar moet ik in de huidige tijd van voortdurende afleiding mijn natuurlijke nieuwsgierigheid op richten, als ik serieus wil worden gered voor de eeuwigheid?
4. In welke aspecten van het leven kan ik gevaar lopen voor zelfvertrouwen en zelfredzaamheid?
5. Als ik een fout maak, hoe kan ik dan positieve lessen uit die ervaring trekken?

De “vreemdelingen”

Tekst om te onthouden: “In welke gij u verheugt, nu een weinig tijds (zo het nodig is) bedroefd zijnde door menigerlei verzoeken” (1 Petrus 1:6).

“Wij zijn reizigers, pelgrims en vreemdelingen op aarde. Laten we niet ons geld besteden aan het bevredigen van verlangens, die wij naar Gods wil moeten onderdrukken. Laten we liever een goed voorbeeld geven aan hen, met wie wij omgaan. Laten we een goede voorstelling van ons geloof geven... Laat een invloed van u uitgaan, waardoor zielen een indruk krijgen van de heiligheid van Gods geboden.” –*Uit de Schatkamer der Getuigenissen 3, blz. 74-75.*

Aanvullende studie : –*De Grote Strijd, blz. 16–35.*

ZONDAG

7 april

1. EEN BRIEF AAN EEN SPECIAAL PUBLIEK

A. Hoe verwees Petrus naar de christenen, die verspreid waren in Klein-Azië, aan wie zijn eerste brief voornamelijk gericht was? 1 Petrus 1:1.

B. Hoewel de volgelingen van Christus vreemdelingen in deze wereld zijn, hoe worden zij door God gezien? 1 Petrus 1:2; 2:9; Efeze 2:19.

“Zo zal Gods volk, het ware Israël, hoewel verstrooid onder alle volken, als gasten en vreemdelingen zijn op aarde, omdat hun burgerschap in de hemel is.” –*Patriarchen en Profeten, blz. 404.*

“De voorwaarde om opgenomen te worden in de familie van de Heer is, dat we uit de wereld komen en ons afscheiden van al haar besmettende invloeden. Het volk van God moet geen enkele verbinding hebben met afgoderij in welke vorm dan ook. Ze moeten een hogere standaard bereiken. Wij moeten onderscheiden worden van de wereld, en dan zegt God: ‘Ik zal jullie ontvangen als leden van Mijn koninklijke familie, kinderen van de hemelse Koning’. Als gelovigen in de waarheid moeten we ons in de praktijk onderscheiden van zonde en zondaars. Ons burgerschap is in de hemel.

We moeten de waarde van de beloften, die God aan ons heeft gedaan, duidelijker beseffen, en de eer, die Hij ons heeft gegeven, dieper waarderen.” –*Fundamentals of Christian Education, blz. 481.*

MAANDAG

8 april

2. DE UITVERKORENEN VAN GOD

A. Als Petrus ons de ‘uitverkorenen’ van God noemt, betekent dit dan dat we, eenmaal uitverkoren, niet verloren kunnen gaan? Leg uit door Johannes 15:16 te vergelijken met Lukas 3:8-9; Lukas 6:13-16 met Johannes 6:70-71; Jesaja 41:8-9 met Romeinen 11:20-23.

“Toen Judas door onze Heer was gekozen, was zijn zaak niet hopeloos. Hij had een aantal goede eigenschappen. Door zijn omgang met Christus in het werk, door naar Zijn toespraken te luisteren, had hij een gunstige gelegenheid om zijn fouten in te zien... Hij werd zelfs door onze Heer in een positie geplaatst, waarin hij de keuze had om zijn hebzuchtige gezindheid te ontwikkelen of om deze in te zien en te verbeteren. Hij droeg de kleine middelen, die werden ingezameld voor de armen en voor de noodzakelijke uitgaven...

Dit kleine geld was voor Judas een voortdurende verleiding... Onze Heiland berispte hem voor deze hebzucht. Dit bleef in het hart van Judas knagen, totdat hij, voor een kleine som geld, ermee instemde zijn Heer te verraden. Er zullen onder de Sabbatvierders mensen zijn, die in hun hart niet waarachtiger zijn dan Judas.” –*Testimonies for the Church, vol. 4, blz. 41-42.*

B. Op welk hoofdprincipe is de verkiezing ‘overeenkomstig de voorkennis van God’ gevestigd? 2 Petrus 3:9; 1 Timótheüs 2:4; Efeze 1:4-5.

“De Vader vestigt Zijn liefde op Zijn uitverkoren volk, dat te midden van de mensen leeft. Dit zijn de mensen, die Christus heeft verlost door de prijs van Zijn eigen bloed; en omdat zij gehoor geven aan de aantrekkingskracht van Christus, door de soevereine barmhartigheid van God, zijn zij uitverkoren om gered te worden als Zijn gehoorzame kinderen... Iedereen, die zichzelf als een klein kind zal vernederen, die het Woord van God met de eenvoud van een kind zal ontvangen en gehoorzamen, zal tot de uitverkorenen van God behoren.” –*The Signs of the Times, 2 januari 1893.*

C. Wat moeten we doen om onze verkiezing veilig te stellen en te voorkomen, dat het trieste lot van Judas zich herhaalt? 2 Petrus 1:10; 3:17; 1 Johannes 3:2-3.

“Als wij voldoen aan de voorwaarden, die de Heere heeft getroffen, zullen wij onze verkiezing tot zaligheid vaststellen. Volmaakte gehoorzaamheid aan Zijn geboden is het bewijs, dat wij God liefhebben en niet in zonde worden verhard.” –*Bijbelkommentaar, blz. 476.*

3. WOORDEN VAN BEMOEDIGING

- A. Aan wie wordt alle eer toegeschreven voor het uitkiezen en voorbestemmen van ons voor de verlossing, en waarom? 1 Petrus 1:3; Psalm 72:18-19.**

“In de aanhef van zijn eerste brief bracht de apostel van God aan zijn Heer lof en dank. ‘Geloofd zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus’.” –*Van Jeruzalem tot Rome, blz. 378.*

- B. Met welke woorden probeert Petrus broeders te troosten, die met zware vervolging te maken krijgen? 1 Petrus 1:3 (laatste deel) -4. Zie ook Hebreëen 11:26.**

“In deze hoop op een zekere erfenis in de nieuwe aarde verheugden zich de jongste christenen, zelfs in tijden van ernstige beproeving en verdrukking. ‘Verheugt u daarin’, schreef Petrus, ‘ook al wordt gij thans, indien het moet zijn, voor korte tijd door allerlei verzoeken beproefd’.” –*Van Jeruzalem tot Rome, blz. 378.*

- C. Waarom staat God toe, dat verleidingen, lijden en verdrukkingen over Zijn uitverkorenen komen? 1 Petrus 1:6-7; Mattheüs 5:11-12.**

“Beproevingen en obstakels zijn Gods uitverkoren methoden om zelfbeheersing te leren en zij zijn de door Hem gestelde voorwaarden voor succes. Hij, die de harten van de mensen leest, kent hun karakters beter dan zij zichzelf kennen. Hij ziet, dat sommigen vermogens bezitten die, als zij juist gericht zijn, benut kunnen worden voor de vooruitgang van Zijn werk. In Zijn voorzienigheid brengt Hij deze personen in verschillende posities en omstandigheden, zodat zij in hun karakter de tekorten ontdekken, die voor henzelf verborgen waren. Hij geeft hun de gelegenheid deze gebreken te verbeteren en zich geschikt te maken voor Zijn dienst. Dikwijls brengt Hij hen in het vuur der beproeving, opdat zij gereinigd mogen worden.

Het feit, dat wij geroepen worden om beproevingen te doorstaan, toont aan, dat de Heere Jezus iets kostbaars in ons ziet, dat Hij wenst te ontwikkelen... De Heere laat toe, dat Zijn uitverkorenen in de oven van ellende geplaatst worden om te bewijzen, welk karakter zij hebben en of zij gevormd kunnen worden voor Zijn werk.” –*De Weg tot Gezondheid, blz. 403-404.*

4. UITSPRAKEN OVER GELOOF

- A. Wat is de enige manier, waarop God ons “tot de zaligheid” kan brengen? 1 Petrus 1:5; Lukas 8:48.**

“Het geloof in Christus, dat de ziel redt, is niet hoe velen het voorstellen. ‘Geloof, geloof’, is hun roep; ‘Geloof alleen in Christus en u zult gered worden. Het is alles, wat u hoeft te doen’. Hoewel waar geloof volledig op Christus vertrouwt voor de verlossing, zal het leiden tot volmaakte overeenstemming met de wet van God. Geloof wordt door werken getoond.” –*The Review and Herald, 5 oktober 1886.*

“Opdat we door de kracht van God door het geloof bewaard mogen blijven, moeten de verlangens van de geest voortdurend opstijgen in een stil gebed om hulp, om licht, om kracht, om kennis. Maar gedachten en gebed kunnen niet de plaats innemen van een ernstige, getrouwe verbetering van de tijd. Werken en gebed zijn beide nodig om het christelijke karakter te vervolmaken.” –*God's Amazing Grace, blz. 317.*

- B. Waarom heeft het geloof beproevingen nodig? 1 Petrus 1:7; Job 23:10; Jakobus 1:3.**

“In het godsdienstige leven van iedere ziel, die uiteindelijk overwint, zullen er taferelen zijn van verschrikkelijke verwarring en beproeving; maar zijn kennis van de Schrift zal hem in staat stellen de bemoedigende beloften van God in gedachten te brengen, die zijn hart zullen troosten en zijn geloof in de macht van de Machtige zullen versterken... De geloofsbeproeving is kostbaarder dan goud. Iedereen moet leren, dat dit een onderdeel is van de discipline in de school van Christus, die essentieel is om hen te zuiveren en te verfijnen van de rommel van aardsheid.” –*God's Amazing Grace, blz. 81.*

- C. Hoe beschrijft de apostel Petrus de essentie van geloof? 1 Petrus 1:8-9. Vergelijk dit met Paulus' definitie van geloof. Hebreëen 11:1.**

“Laten wij nooit vergeten, zelfs wanneer wij door het dal wandelen, dat Christus in gelijke mate met ons is, wanneer wij daar vol vertrouwen wandelen, wanneer wij op de top van de berg zijn. De stem zei tot ons: ‘Wilt u uw last niet afwentelen op de Lastdrager, de Heer Jezus Christus? Wit u niet aan de zonnige kant van het kruis leven?’” –*Geest, Karakter en Persoonlijkheid, blz. 850.*

5. HET MYSTERIE VAN VERLOSSING

- A. Waarom werd 'verlossing door genade' door geloof gemakkelijker te begrijpen na de incarnatie en dood van Christus? 1 Petrus 1:10-12; Lukas 10:24; 1 Johannes 1:1-3.

"Hoewel de profeten niet alle openbaringen volledig begrepen, streefden zij er toch ernstig naar het licht te ontvangen, dat God in Zijn genade liet schijnen...

Dit is een duidelijke les voor Gods kinderen tijdens de christelijke bedeling, voor wie deze profetieën aan Gods boodschappers werden medegedeeld! ... Als wij hun heilig vuur vergelijken met de onverschilligheid, waarmee de bevoorrechte gelovigen van later deze gave van God beschouwen, kunnen wij ons indenken, hoe God oordeelt over de gemakzuchtige, wereldsgezinde mensen, die genoegen nemen met de bewering, dat men de profetieën niet kan begrijpen!" –*De Grote Strijd*, blz. 322.

- B. Waarom is het verlossingsplan zelfs voor de engelen een verborgenheid? 1 Petrus 1:12 (laatste deel); 1 Korinthe 4:9.

"Door onder ons te komen wonen, zou Jezus aan mensen en engelen God openbaren... Onze kleine wereld is het leerboek van het heelal. Gods heerlijke plan van genade, het geheim van de verlossende liefde, is het onderwerp, waarin 'engelen begeren een blik te slaan', en dat zij tot in alle eeuwigheid zullen bestuderen. Zowel de verlostte als de niet gevallen wezens zullen in het kruis van Christus hun wetenschap en lofzang vinden." –*De Wens der Eeuwen*, blz. 9.

TERUGBLIK

1. Wat kan mij eraan herinneren, dat ik een vreemdeling, een pelgrim, ben in deze wereld, iemand die zich hier niet thuis zou moeten voelen?
2. Hoe kan ik mijn verkiezing en verlossing veiligstellen?
3. Wat zal mij beter toerusten om beproevingen en verleidingen moedig te doorstaan?
4. Wat heeft de neiging mijn geloof te verzwakken of te versterken?
5. Hoe kan ik meer tijd investeren om het verlossingsplan dieper te bestuderen?

Gehoorzame kinderen van God

Tekst om te onthouden: "Hebbende dan uw zielen gereinigd in de gehoorzaamheid der waarheid, door de Geest, tot ongeveinsde broederlijke liefde, zo hebt elkander vurig lief uit een rein hart" (1 Petrus 1:22).

"Als wij op Christus beslag leggen door geloof, is ons werk nog maar net begonnen. Ieder mens heeft verdorven en zondige gewoonten, die overwonnen moeten worden door krachtige strijd. Van iedere ziel wordt verwacht, dat zij de strijd van het geloof strijdt." –*Selected Messages*, bk. 2, blz. 20.

Aanvullende studie : –*Schreden naar Christus*, blz. 51-58.

1. ONZE GEDACHTEN ZORGVULDIG KIEZEN

- A. Waar begint ware gehoorzaamheid volgens het Woord van God? 1 Petrus 1:13-14; Romeinen 12:2.

"Elke ware hervorming begint met het reinigen van de ziel. Het is door het wassen van de wedergeboorte en de vernieuwing van de geest door de kracht van de Heilige Geest, dat er een verandering in het leven wordt bewerkstelligd.

Door Christus te aanschouwen worden we veranderd. Als de geest voortdurend bezig is met tijdelijke zaken, worden deze dingen allesoverheersend en beïnvloeden het karakter, zodat Gods heerlijkheid uit het oog wordt verloren en vergeten. De mogelijkheden, die voor hen binnen handbereik liggen om vertrouwd te raken met hemelse dingen, worden over het hoofd gezien. Het geestelijk leven sterft." –*Sons and Daughters of God*, blz. 105.

- B. Waar loopt de natuurlijke loop van menselijke gedachten en motieven? Genesis 6:5; Jeremia 17:9.

- C. Wat moeten we doen, als we beseffen, dat onze gedachten en motieven niet zuiver zijn? Handelingen 8:22.

2. NUCHTERHEID VAN DENKEN

- A. Hoe kunnen we in praktische zin ‘de lendenen van onze geest omgorden’? Genesis 4:7.**

“Zij, die niet ten prooi willen vallen aan de plannen van Satan, moeten de toegangen tot de ziel bewaren. Zij moeten niet datgene lezen, zien of horen, dat onzuivere gedachten zou opwekken. De geest mag niet vrij dwalen naar elk thema, dat de vijand der zielen suggereert. Het hart moet getrouw behoed worden, opdat geen kwaad van buiten het kwaad van binnen opwekt, en de ziel in het duister zal dwalen. ‘Omgordt de lendenen van uw verstand’, schreef Petrus, ‘weest nuchter’.” –*Van Jeruzalem tot Rome, blz. 379.*

- B. Waarom is het enorm belangrijk om de gedachten van ons hart te beheersen? Spreuken 23:7 (eerste deel); 24:9 (eerste deel).**

“De gedachten moeten onderworpen worden aan de wil van God, en de gevoelens moeten onder controle worden gebracht van de rede en godsdienst. Onze verbeeldingskracht is ons niet gegeven om oproer te mogen maken en zijn eigen weg te mogen gaan, zonder enige poging tot terughoudendheid en discipline. Als de gedachten verkeerd zijn, zullen de gevoelens ook verkeerd zijn; en de gecombineerde gedachten en gevoelens vormen het morele karakter. Wanneer we besluiten, dat we als christenen niet verplicht zijn onze gedachten en gevoelens in bedwang te houden, worden we onder de invloed van kwade engelen gebracht en nodigen we hun aanwezigheid en hun controle uit. Als we toegeven aan onze indrukken en onze gedachten laten drijven in een kanaal van achterdocht, twijfel en geklaag, zullen we ongelukkig zijn en zal ons leven een mislukking blijken.” –*The Review and Herald, 21 april 1885.*

- C. Waarom smeekt de apostel Petrus ons om nuchter te zijn en ‘tot het einde toe te hopen’ op genade? 1 Petrus 1:13 vergeleken met 5:8.**

“Bewaak trouw uw gedachten. Zorg ervoor, dat elke benadering van uw hart goed versterkt is. U moet de barrières opwerpen tegen de nadering van Satan. Waakzaamheid op het ene moment, terwijl andere worden verwaarloosd, zal niet baten... Er zijn gevaren voor ons, die we het hoofd moeten bieden, en onze enige veiligheid is in God.” –*This Day With God, blz. 174.*

3. VLUCHT VAN EERDERE BEGEERTEN EN WEES HEILIG

- A. In welke verschillende aspecten van ons leven moeten we extreem nuchter zijn om heilig te worden? 1 Petrus 1:14-15; 4:2-3.**

“Niemand moet zich geruststellen met de gedachte, dat een gekoesterde zonde later gemakkelijk kan worden losgelaten. Dit is niet het geval. Elke zonde, die gekoesterd wordt, verzwakt het karakter en versterkt de gewoonte; en lichamelijke, verstandelijke en geestelijke achteruitgang is het resultaat. Het is mogelijk, dat u berouw hebt over het kwaad, dat u hebt gedaan, en uw voet zet op het goede pad, maar het vormen van uw geest en uw vertrouwde met het kwade zullen het moeilijk voor u maken onderscheid te maken tussen goed en kwaad. Satan zal u door verkeerde gewoonten, die u hebt gevormd, telkens weer aanvallen.” –*Lessen uit het Leven van Alledag, blz. 169.*

- B. Hoewel we er voortdurend aan worden herinnerd heilig te zijn (1 Petrus 1:15-16), wat op de een of andere manier klinkt, alsof het door onze eigen inspanningen zou kunnen worden bereikt, op welke manier worden we in werkelijkheid in staat gesteld heilig te worden? Leviticus 20:7-8; Filippensen 2:13; Titus 3:5.**

“Hoewel we geen verdienste in onszelf hebben, worden we in de grote goedheid en liefde van God beloond, alsof de verdienste onze eigen verdienste was. Als we al het goede hebben gedaan, dat we maar kunnen doen, zijn we nog steeds onrendabele dienaren... Wat wij hebben bereikt is uitsluitend tot stand gebracht door de genade van Christus, en er is ons geen beloning van God verschuldigd op grond van onze verdiensten.” –*The Review and Herald, 27 juni 1893.*

- C. Waarom herinnert de apostel ons, na de oproep om nuchter te zijn, aan het komende oordeel? 1 Petrus 1:17; Kolossensen 3:5-6.**

“God onderzoekt de daden van ieder mens. Ze worden opgetekend, als ze goed zijn, maar ook als ze slecht zijn. Naast elke naam wordt elk verkeerd woord, elke zelfzuchtige daad, elk plichtsverzuim, elke verborgen zonde en alle huichelarij met buitengewone nauwkeurigheid in de boeken des hemels opgeschreven. De engel, die de boeken bijhoudt, noteert alle waarschuwingen en berispingen van de hemel, die niet ter harte zijn genomen en ook de verspilde tijd, de kansen, die men heeft laten voorbijgaan, de positieve en negatieve invloed die men heeft uitgeoefend en alle verstrekkende gevolgen daarvan.” –*De Grote Strijd, blz. 445.*

4. VERLOST DOOR CHRISTUS

- A. Wat brengt Petrus naar voren als een goede reden, waarom het doen van inspanningen om vroegere lusten te overwinnen niet alleen de moeite waard is, maar ook onze plicht? 1 Petrus 1:4, 18-19; 1 Korinthe 6:18-20.**

“Alle mensen zijn met deze oneindige prijs gekocht. God heeft door alle hemelse schatten aan deze wereld te geven, door ons in Christus heel de hemel te schenken, de wil, de genegenheid, het verstand en het hart van ieder mens gekocht. Alle mensen, gelovig of ongelovig, zijn Gods eigendom. Allen zijn geroepen om Hem te dienen, en allen zullen voor de wijze, waarop zij aan deze verplichting gehoor hebben gegeven, op de grote oordeelsdag verslag moeten afleggen.” –*Lessen uit het Leven van Alledag*, blz. 197-198.

- B. Wanneer was het verlossingsplan opgesteld? 2 Timótheüs 1:8-9.**

“God had kennis van de gebeurtenissen in de toekomst, zelfs vóór de schepping van de wereld. Hij maakte Zijn plannen niet passend bij de omstandigheden, maar Hij liet de zaken zich ontwikkelen en uitwerken. Hij werkte er niet aan om een bepaalde toestand tot stand te brengen, maar Hij wist, dat zo’n toestand zou bestaan. Het plan, dat moet worden uitgevoerd bij ontrouw van een van de hoge wezens in de hemel, dit is het geheim, het mysterie, dat eeuwenlang verborgen is gebleven. En er was een offer bereid in het eeuwige plan om precies het werk te doen, dat God voor de gevallen mensheid heeft gedaan.” –*The Signs of the Times*, 25 maart 1897.

- C. Waar komt het geloof in God feitelijk vandaan? Romeinen 10:17; 1 Petrus 1:21.**

“Niemand kan geloof scheppen. De Geest, die in de menselijke geest werkt en deze verlicht, scheidt geloof in God. In de Schrift wordt gezegd, dat geloof een gave van God is, machtig tot zaligheid, dat het hart verlicht van degenen, die naar waarheid zoeken als naar verborgen schatten. Gods Geest benadrukt de waarheid in het hart. Het evangelie wordt de kracht Gods tot zaligheid genoemd, omdat alleen God waarheid kan maken tot een kracht, die de ziel heiligt.” –*Bijbelkommentaar*, blz. 610.

5. DE KROON VAN GEHOORZAAMHEID

- A. Welk doel stelt de apostel, nadat hij de gelovigen heeft opgeroepen om oorlog te voeren tegen onze vroegere lusten, als de ultieme vorm van gehoorzaamheid? 1 Petrus 1:22.**

“Petrus gaat door: ‘Hebt dan elkander van harte en bestendig lief’. Gods Woord, de waarheid, is het kanaal, waardoor de Heere Zijn Geesten en macht openbaart. Gehoorzaamheid aan het Woord brengt de juiste vruchten voort: ‘ongeveinsde broederliefde’. Deze liefde is van de hemel en voert tot onzelfzuchtige handelingen en hoge drijfveren.” –*Van Jeruzalem tot Rome*, blz. 379.

“‘Aangezien gij uw ziel hebt gezuiverd door de waarheid te gehoorzamen door de Geest tot ongeveinsde broederliefde’... Hoe belangrijk is het dan, dat allen, die beslag leggen op het werk, degenen die colporteren en degenen die op kantoor werken, zullen de hoogste, heiligste beginselen van het Woord van God trouw bewaren en in praktijk brengen.” –*The Publishing Ministry*, blz. 297.

“We moeten liefde in ons hart koesteren. We moeten niet bereid zijn om kwaad over onze broeders en zusters te denken. We moeten zo min mogelijk aandacht geven aan, wat ze doen of wat ze zeggen. Wij moeten Bijbelchristenen zijn. (Zie 1 Petrus 1:22) ...

We moeten onderzoek doen naar de aard van onze gedachten en gevoelens, onze driften, doelen, woorden en daden... Tenzij we ijverig ons hart onderzoeken in het licht van Gods Woord, zal eigenliefde ertoe leiden, dat we een veel betere mening over onszelf krijgen dan we zouden moeten hebben.” –*This Day With God*, blz. 83.

“Als er niet een of ander gebrek in ons eigen leven zou zijn, zouden we niet zo wantrouwend tegenover onze broeders en zusters staan. Het is degene, wiens geweten hem veroordeelt, die zo gemakkelijk oordeelt. Laat iedereen beven en bang voor zichzelf zijn... ‘Aangezien u uw ziel hebt gezuiverd door de waarheid te gehoorzamen door de Geest tot ongeveinsde liefde voor de broeders en zusters’.” –*The Review and Herald*, 29 oktober 1901.

TERUGBLIK

- 1. Wat moet ik doen, als er een zondige of onreine gedachte in mijn geest opkomt?**
- 2. Hoe vaak moet ik mijn hart onderzoeken met betrekking tot de aard van mijn motieven?**
- 3. Hoe kan ik een dieper gevoel van zuiverheid in mijn leven bevorderen?**
- 4. Wat kan mijn dankbaarheid voor de prijs, die Jezus voor mij heeft betaald, vollediger ontwikkelen?**
- 5. Hoe oprecht is mijn liefde voor mijn broeders en zusters?**

Het Woord van God

Tekst om te onthouden: “En, als nieuwgeboren kinderkens, weest zeer begerig naar de redelijke onvervalste melk, opdat gij daardoor moogt opwassen” (1 Petrus 2:2).

“Gods Woord is het zaad. Alle zaad heeft een levenskiem in zich. Het leven van de plant komt daaruit voort. Op dezelfde wijze is er leven in Gods Woord.” –*Lessen uit het Leven van Alledag*, blz. 18.

Aanvullende studie : –*Boodschap aan Jonge Mensen*, blz. 178-181.

ZONDAG

21 april

1. EEN NOODZAKELIJKE VEREISTE

A. Welke verplichte voorwaarde voor verlossing stelde Jezus aan Zijn toehoorders voor? Johannes 3:5-7; Matthéüs 18:1-3.

B. Waarop wijst Petrus als het middel, waardoor wij bekeerd kunnen worden (wedergeboren)? 1 Petrus 1:23.

“De verandering van hart, waardoor wij kinderen van God worden, wordt in de Bijbel vergeleken met de geboorte van een kind...”

Wanneer de waarheid een blijvend beginsel wordt in het leven, dan is de ziel wedergeboren, niet uit verderfelijk zaad, maar uit onverderfelijk zaad, door het Woord van God, dat leeft en eeuwig blijft. De nieuwe geboorte is het gevolg daarvan, dat Christus wordt ontvangen in het hart als het Woord van God. Dan zal de Heilige Geest goddelijke waarheden in het hart griffen, nieuwe begrippen doen ontwaken en krachten, die tot zover nog sliepen, opwekken om samen te werken met God. Christus was Degene, Die de waarheid aan de wereld openbaarde. Door Hem werd het onverderfelijke zaad, het Woord van God, gezaaid in de harten van de mensen.

Het Woord doet de natuurlijke, aardse aanleg teniet en schenkt een nieuw leven in Christus Jezus.” –*Het Geloof Waardoor Ik Leef*, blz. 19.

MAANDAG

22 april

2. EEUWIG TEGENOVER TIJDELIJK EN VERDERFELIJK

A. Welke profetische woorden citeerde Petrus, toen hij sprak over de kwetsbaarheid van het menselijk leven? 1 Petrus 1:24; Jesaja 40:6-8.

B. Waarmee wordt het leven van een mens door de hele Bijbel heen vergeleken, en waarom? Psalm 103:15-16; Jakobus 4:14.

“Wij hebben geen tijd te verliezen. Wij weten niet, hoe spoedig onze genadetijd eindigt. In het gunstigste geval hebben wij hier maar een korte tijd te leven, en wij weten niet, hoe spoedig de pijn van de dood ons hart zal treffen...”

Zijn wij voorbereid? Zijn wij bekend geworden met God, de Heerser van de Hemel, de Wetgever, en met Jezus Christus, die Hij in de wereld gezonden heeft als Zijn vertegenwoordiger? Als ons levenswerk geëindigd is, zullen wij dan met Christus kunnen zeggen: ‘Ik heb U op de aarde verheerlijkt; Ik heb het werk voleindigd, dat Gij Mij gegeven hebt om te doen... Ik heb Uw naam geopenbaard’ (Johannes 17:4-6).” –*De Weg tot Gezondheid*, blz. 389.

C. Wat is, in tegenstelling tot het menselijk leven dat als gras en damp lijkt, zo eeuwig als God? 1 Petrus 1:25; Psalm 119:89.

“Gelijk deze mensen, die hun huizen op de rots bouwen, zei Jezus, is hij, die de woorden, die Ik tot u gesproken heb, zal aannemen, en die zal maken tot basis van zijn karakter en leven. Eeuwen tevoren had de profeet Jesaja geschreven: ‘Het woord van onze God houdt voor eeuwig stand’ (Jesaja 40:8); en Petrus citeerde, lang nadat de Bergrede gehouden was, deze woorden van Jesaja en voegde eraan toe: ‘Dit nu is het woord, dat u als evangelie verkondigd is’ (1 Petrus 1:25). Het woord van God is het enig blijvende, dat onze wereld kent. Het is de vaste grondslag. ‘De hemel en de aarde zullen voorbijgaan’, zei Jezus, ‘maar Mijn woorden zullen geenszins voorbijgaan’ (Matthéüs 24:35) ...

Door het Woord aan te nemen, nemen we Christus aan. En alleen zij, die op deze wijze Zijn woorden aannemen, bouwen op Hem... Christus, het Woord, de openbaring van God, de openbaring van Zijn karakter, Zijn wet, Zijn liefde, Zijn leven, is de enige grondslag, waarop wij een karakter kunnen bouwen, dat stand zal houden.

Wij bouwen op Christus door Zijn woord te gehoorzamen... Heiligheid is ... het gevolg van een volkomen overgave aan God.” –*Gedachten van de Berg der Zaligsprekingen*, blz. 130-131.

3. HET VERWIJDEREN VAN DE STRUIKELBLOKKEN

- A. Noem enkele struikelblokken, die ons ervan weerhouden het Woord van God te ontvangen zoals het in Jezus is. 1 Petrus 2:1-2.

“Ontvang in de volheid van uw hart de woorden van Christus en wees daders van Zijn woord. We kunnen de zegeningen, die de liefde en aanwezigheid van Christus ons kunnen brengen, niet ontvangen, als we gevoelens koesteren, die de eenheid zullen bederven, waarvan Christus bad, dat die onder Zijn discipelen mocht bestaan.” –*The Review and Herald, 25 juli 1893.*

“Het is het ik, waar we eerst mee te maken hebben. Bekritiseer het hart nauwkeurig. Onderzoek het om te zien, wat de vrije toegang van Gods Geest verhindert.” –*Our High Calling, blz. 21.*

“Er mag niet scherp worden gesproken en er mag niet zeurderig worden gevit, want in elke kamer lopen engelen van God op en neer... Er kunnen kleine fouten worden gemaakt, maar woorden van afkeuring wekken gevoelens van vergelding op, en God wordt onteerd... Elk woord, dat gedachteloos of onbedoeld wordt gesproken, moet ter plekke worden ingetrokken... Dit is ons werk.” –*In Heavenly Places, blz. 182.*

- B. Geef voorbeelden van hoe onverzettelijke bitterheid, huichelarij en afgunst mensen ervan weerhouden hebben het Woord van God te ontvangen. Genesis 4:5-8; Markus 15:10; Handelingen 13:44-45.

“Op onze gebeden schijnt niet altijd onmiddellijk antwoord te komen... Als wij Hem iets vragen, kan het zijn, dat Hij het nodig vindt, dat wij ons hart onderzoeken en ons van de zonde bekeren. Daarom leidt Hij ons door beproevingen en voert Hij ons door vernedering, opdat wij kunnen zien, waardoor het werk van Zijn Heilige Geest in ons wordt verhinderd.” –*Lessen uit het Leven van Alledag, blz. 82.*

“Afgunst is niet alleen een versterking van de gemoedstoestand, maar een ondeugd, die alle vermogens ontregelt...”

Een afgunstig mens sluit zijn ogen voor de goede eigenschappen en edele daden van anderen. Hij staat altijd klaar om het goede te kleineren en verkeerd voor te stellen. Mensen erkennen wel vaak andere fouten en beteren hun leven, maar voor een afgunstig mens is weinig hoop. Afgunstig zijn op een ander is in feite beweren, dat men de meerdere is, en trots zal niet toestaan, dat op dit punt concessies worden gedaan. Als een poging wordt gedaan om een afgunstig mens van zijn zonde te overtuigen, raakt hij nog meer verbitterd...

Een afgunstig mens verspreidt zijn gif, waar hij ook heengaat, stookt vrienden tegen elkaar op, en wekt haat en opstand op tegen God en de mens.” –*Getuigenissen voor de Gemeente 5, blz. 51-52.*

4. VERLANGEN NAAR DE ONVERVALSTE MELK VAN HET WOORD

- A. Welk soort ‘verlangen’ spoort Petrus ons aan om te oefenen, nadat we hebben gewezen op het Woord van God als een kracht om onze ziel te bekeren? 1 Petrus 2:2.

“De waardering voor de Bijbel groeit naarmate deze wordt bestudeerd...”

Er is niets beter geschikt om de verstandelijke vermogens te versterken dan een studie van de Bijbel. Geen ander boek is zo overtuigend om de gedachten te verheffen en kracht te geven aan de vermogens als de brede, veredelende waarheden van de Bijbel. Als Gods Woord bestudeerd werd, als het zou moeten zijn, zouden de mensen een ademhaling van de geest en een edel karakter hebben, zoals we die in deze tijd zelden tegenkomen.

Geen enkele kennis is zo standvastig, zo beginselvast en zo verrijkend als die verkregen door een studie van het Woord van God.” –*In Heavenly Places, blz. 135.*

- B. Noem één van de redenen, waarom mensen weigeren het Woord van God te bestuderen. Johannes 3:19-20.

“U hebt de Schriften verwaarloosd. U veracht en verwerpt de Getuigenissen, omdat zij uw lievelingszonden bloot leggen, en uw zelfgenoegzaamheid verstoren.” –*Getuigenissen voor de Gemeente 5, blz. 47.*

- C. Waar hebben veel filosofen uit Athene al hun tijd aan besteed, en met welk soortgelijk probleem worden we nu geconfronteerd, vooral met het onmatige gebruik van internet en sociale media? Handelingen 2:21-23, 32; 2 Korinthe 4:3-4.

“O, laat jongeren toch nadenken over de invloed van die opwindende verhalen op hun geest! Als je dat soort dingen gelezen hebt, kun je dan het woord van God openslaan en met belangstelling de woorden lezen, die ten leven leiden? Vind je dan het boek van God niet oninteressant?” –*Het Bijbels Gezin, blz. 346.*

“Velen verzwakken de geest door het lezen van verhalen en romans, en verliezen hun verlangen naar het woord van God. Ze worden geestelijk dronken en zullen niet in staat zijn de ernstige vragen van het leven en het lot in het juiste licht te bekijken, tenzij zij deze praktijk weg doen.” –*The Review and Herald, 14 april 1891.*

5. GEESTELIJK GROEIEN

A. Wat is onmogelijk, als we geen ijverige studenten van Gods woord blijven? 2 Petrus 3:18 (eerste deel).

“De apostel spoorde de gelovigen aan om de Schriften te bestuderen, omdat ze door een juist begrip hiervan zich zeker zouden stellen voor de eeuwigheid. Petrus beseftte, dat er in de ervaring van iedere ziel, die uiteindelijk de overwinning zou behalen, momenten van verslagenheid en beproeving zouden komen. Maar hij wist ook, dat een begrip van de Schriften de beproefde in staat zou stellen zich de beloften te herinneren, die het hart vertroosten en het geloof in de Almachtige sterken.” –*Van Jeruzalem tot Rome, blz. 380.*

B. In welk gevaar verkeren degenen, die hebben geproefd, ‘dat de Heer genadig is’, maar nalaten Gods woord in hun hart toe te passen? 1 Petrus 2:3; Hebreëen 6:4-6.

“Velen kijken met zelfgenoegzaamheid terug op de vele jaren, waarin zij de waarheid hebben verdedigd. Zij hebben nu het gevoel, dat zij recht hebben op een waardering voor hun moeite en gehoorzaamheid in het verleden. Deze oprechte ervaring met Gods zaken in het verleden maakt hen voor Hem des te schuldiger aan het niet handhaven van hun onkreukbaarheid en de voortgang op de weg van de vervolmaking. De trouw in de afgelopen jaren zal het verzuim van dit jaar nooit kunnen goedmaken. Iemands waarheidsgetrouwheid in het verleden zal nooit zijn bedrog in het heden goedmaken.” –*Getuigenissen voor de Gemeente 5, blz. 57-58.*

“Laat ieder persoonlijk de Heer zoeken. Laten zij, van wie de godsdienstige ervaring in het verleden slechts oppervlakkig gebleven is, tot God naderen.” –*Getuigenissen voor de Gemeente 9, blz. 209.*

VRIJDAG

TERUGBLIK

1. Wat zijn de vruchten van een echte bekeringservaring?
2. Hoe kan ik weten, of ik klaar ben om de Heer te ontmoeten, als ik vannacht moest sterven?
3. Is er een broeder of zuster in de gemeente, die ik niet mag? Zo ja, waarom? Zou de oorzaak van mijn gevoelens jegens hen verborgen jaloezie of afgunst kunnen zijn?
4. Hoe vaak zou het voor mij raadzaam zijn om persoonlijke Bijbelstudie te hebben?
5. Beschrijf het verschil tussen groeien in Christus en stilstaan.

Eerste Sabbatgaven voor Wereld Zendingen



“Engelen verwonderen zich over de geringe waardering van de mensen voor de liefde Gods. Zouden wij willen weten, hoe Christus daarover denkt? Hoe zouden een vader en een moeder zich gevoelen, indien zij wisten, dat hun kind verdwaald in de koude en de sneeuw, veronachtzaamd was en achtergelaten om om te komen door mensen, die het hadden kunnen redden?” –*De Wens der Eeuwen, blz. 724.*

Geestelijk gesproken, wie zijn deze kinderen “verdwaald in de koude en de sneeuw”?

“Miljoenen en miljoenen mensen, die op het punt staan ten onder te gaan, gebonden in ketenen van onwetendheid en zonde, hebben zelfs nog nooit gehoord van de liefde van Christus voor hen. Als onze omstandigheid en de hunne precies omgekeerd zouden zijn, wat zouden wij dan willen, dat zij voor ons deden? De heilige verplichting rust op ons, dit alles, zoveel als in ons vermogen ligt, voor hen te doen.” –*De Wens der Eeuwen, blz. 561.*

“Overal moet het licht van de waarheid naar voren schijnen, dat harten, nu in de slaap van onwetendheid, kunnen worden gewekt en bekeerd. In alle landen en steden moet het evangelie verkondigd worden.” –*Evangelism, blz. 19.*

‘Hoe zullen zij dan Hem aanroepen, in Wie zij niet geloofd hebben? En hoe zullen zij in Hem geloven, van Wie zij niet gehoord hebben? En hoe zullen zij horen, zonder die hun gepredikt? En hoe zullen zij prediken, indien zij niet gezonden worden?’ (Romeinen 10:14-15, 1e deel).

Mondiale evangelisatie is nu nodig, nu de deuren nog open staan. Op dit moment kunnen we inderdaad de woorden van Jezus herhalen: ‘Ik moet werken de werken van Hem, Die Mij gezonden heeft, zolang het dag is; de nacht komt, wanneer niemand werken kan. Zolang Ik in de wereld ben, zo ben Ik het licht der wereld’ (Johannes 9:4-5).

Niet iedereen kan persoonlijk overal naartoe gaan, waar de boodschap moet worden overgebracht op deze donkere planeet. Toch kost het aanvaarden van deze boodschap niettemin iets van ons allemaal: tijd, zorg, energie en geld moeten van harte in dit werk worden geïnvesteerd, totdat de hele aarde verlicht is met de heerlijkheid van God. Uw trouwe vrijgevigheid ten aanzien van wereldzendingen kan een groot verschil maken!

–*Uw broeders van de Generale Conferentie*

Levende stenen

Tekst om te onthouden: “Zo wordt gij ook zelf, als levende stenen, gebouwd tot een geestelijk huis, tot een heilig priesterdom, om geestelijke offeranden op te offeren, die Gode aangenaam zijn door Jezus Christus” (1 Petrus 2:5).

“Zij, die de waarheid voor deze tijd begrijpen, moeten er acht opslaan, hoe zij luisteren en hoe zij anderen opbouwen en opleiden om in praktijk te brengen.” –*Selected Messages, bk. 3, blz. 22.*

Aanvullende studie : –*The Spirit of Prophecy, vol. 2, pp. 272–274.*

ZONDAG

28 april

1. IN HET VERLEDEN UITGEBEELD

A. Hoe illustreert Petrus Christus, verwijzend naar Jesaja’s profetie (Jesaja 28:16)? 1 Petrus 2:4, 6.

B. Op welke historische gebeurtenis is deze illustratie gebaseerd? 1 Petrus 2:7.

“Bij het bouwen van de tempel van Salomo werden de stenen volledig in de steengroeve voorbereid, zodat wanneer ze werden gebracht ... de werklieden deze alleen maar op hun plaats hoefden te zetten...

Er mocht geen instrument op de steen worden gebruikt, toen deze naar de bouwplaats werd gebracht. Eén steen met een onregelmatige vorm werd uit de steengroeve gebracht om te gebruiken voor het fundament van de tempel. Maar de arbeiders konden er geen plaats voor vinden... Daar lag hij ongebruikt, en de arbeiders liepen er omheen of struikelden erover, zeer geïrriteerd door de aanwezigheid ervan. Lang bleef deze een afgewezen steen. Maar toen de bouwers bij het leggen van de hoeksteen kwamen, zochten ze lange tijd tevergeefs naar een steen van voldoende grootte en sterkte... om het grote gewicht te dragen dat erop zou rusten. Als ze een onverstandige keuze zouden maken van een steen voor deze belangrijke plek, zou de veiligheid van het hele gebouw in gevaar komen...

De aandacht van de bouwers werd uiteindelijk getrokken door deze grote steen en ze onderzochten hem nauwkeurig. Deze had alle beproevingen al doorstaan... De steen werd aanvaard, naar de toegewezen positie gebracht en bleek precies te passen.” –*The Spirit of Prophecy, vol. 3, blz. 36-37.*

MAANDAG

29 april

2. DE BELANGRIJKSTE HOEKSTEEN

A. Hoewel Jezus Simon “Céfas” noemde, wat “een steen” betekent (zie Johannes 1:43; Matthéüs 16:18-19), waarom kon Petrus dan niet “de rots” zijn, waarop Christus Zijn gemeente bouwde? Matthéüs 26:73-74; Galaten 2:11-13.

“Petrus was beslist en ijverig in zijn optreden, moedig en onbuigzaam; en Christus zag in hem materiaal, dat van veel waarde voor de Gemeente kon zijn.” –*Uit de Schatkamer der Getuigenissen 1, blz. 589.*

“Petrus was niet de rots, waarop de kerk gebouwd werd. De poorten van het dodenrijk overweldigden hem, toen hij zijn Meester onder vloeken en bezweringen verloochende. De gemeente is gebouwd op de Ene, Welke de poorten van het dodenrijk niet konden overweldigen.” –*De Wens der Eeuwen, blz. 358.*

“Christus verwees niet naar Petrus als de rots, waarop hij zijn gemeente zou grondvesten. Zijn uitdrukking ‘deze rots’ had betrekking op Hemzelf als het fundament van de christelijke gemeente. In Jesaja 28:16 wordt dezelfde verwijzing gemaakt... Het is dezelfde steen, waarnaar verwezen wordt in Lukas 20:17-18... Ook in Markus 12:10-11...

Deze teksten bewijzen onomstotelijk, dat Christus de rots is, waarop de gemeente is gebouwd.” –*The Spirit of Prophecy, vol. 2, blz. 272-273.*

B. Geef het bewijs, dat Petrus niet het fundament van de gemeente was, maar een van de verschillende broeders in leiderschap was. Galaten 2:9; 1 Petrus 5:1; Efeze 2:20-21.

“Jakobus presideerde de raadsvergadering (zie Handelingen hoofdstuk 15), en zijn uiteindelijke beslissing luidde: ‘Daarom ben ik van oordeel, dat men hen, die zich uit de heidenen tot God bekeren, niet verder moet lastig vallen’.

Hiermee eindigde de discussie. Bij dit voorval zien we een weerlegging van het dogma der Rooms-Katholieke Kerk, dat Petrus het hoofd der gemeente was... Niets in het leven van Petrus geeft recht tot de bewering, dat hij als de plaatsvervanger van de Allerhoogste boven zijn broeders was verheven.” –*Van Jeruzalem tot Rome, blz. 144.*

C. Wie beschouwde Petrus als de enige stevige rots en het ware fundament van de gemeente? 1 Petrus 2:3-6.

3. EEN STRUIKELBLOK

- A. Noem één eigenschap, die aan Jezus wordt toegeschreven en hoe deze zich verhoudt tot de evangelieboodschap voor zondaars. 1 Petrus 2:4 (eerste deel), 7.

“Wanneer het woord des levens wordt gesproken, laat dan uw antwoord des harten getuigen, dat u de boodschap als van de hemel gezonden aanvaardt. Dit klinkt heel ouderwets, dat weet ik; maar het zal een Gode gebracht dankoffer zijn voor het brood des levens gegeven aan de hongerende ziel. Dit antwoord op de inspiratie van de Heilige Geest zal uw eigen ziel versterken en tevens een bemoediging zijn voor anderen. Het zal een bewijs leveren, dat er in Gods gebouw levende stenen zijn, die licht afstralen.” – *Uit de Schatkamer der Getuigenissen 3, blz. 31.*

- B. Hoe weten we, dat zelfs degenen, die bekend zijn met de tegenwoordige waarheid, het gevaar lopen ‘over het woord te struikelen’? Romeinen 9:31-33; 1 Petrus 2:8.

“De Heer zond in Zijn grote barmhartigheid een uiterst waardevolle boodschap naar Zijn volk via de ouderlingen Waggoner en Jones (op de Generale Conferentie van de ZDA, gehouden in 1888 in Minneapolis). Deze boodschap moest de verheven Verlosser, het offer voor de zonden van de hele wereld, opvallender voor de wereld brengen. Het presenteerde rechtvaardiging door geloof in de Borg; het nodigde de mensen uit om de gerechtigheid van Christus te ontvangen, die tot uiting komt in gehoorzaamheid aan alle geboden van God. Velen hadden Jezus uit het oog verloren. Ze moesten hun ogen gericht houden op Zijn goddelijke persoon, Zijn verdiensten en Zijn onveranderlijke liefde.” – *Testimonies to Ministers, blz. 91-92.*

“Sommigen hebben haat gecultiveerd tegen de mannen, die God heeft opgedragen om een speciale boodschap aan de wereld te brengen. Ze begonnen dit satanische werk in Minneapolis. Toen ze daarna de demonstratie van de Heilige Geest zagen en voelden, die getuigde, dat de boodschap van God was, haatten ze deze des te meer, omdat het een getuigenis tegen hen was. Ze zouden hun hart niet vernederen tot berouw.” – *Testimonies to Ministers, blz. 79-80.*

“Mij werd de lage toestand van Gods volk getoond... zij waren van Hem afgeweken en lauw geworden. Zij bezitten de theorie van de waarheid, maar missen de reddende kracht ervan.” – *Testimonies for the Church, vol. 1, blz. 210.*

“De boodschap aan de gemeente van Laodicéa is van toepassing op onze toestand. Hoe duidelijk wordt de positie afgebeeld van degenen, die denken, dat zij alle waarheid hebben, die trots zijn op hun kennis van het Woord van God, terwijl de heiligende kracht ervan in hun leven niet is gevoeld.” – *Faith and Works, blz. 82-83.*

4. EEN LEVENDIGE (LEVENDE) STEEN ZIJN

- A. Hoe illustreert Petrus de christelijke groei? 1 Petrus 2:5.

- B. Wat betekent het om een ‘levendige steen’ te zijn in Gods geestelijke huis? Efeze 4:13, 15-16. Vergelijk dit met Openbaring 3:1 (laatste deel) -2.

“Nu moeten we samenwerken met deze mannen, die echt verstandig zijn... Deze ruwe stenen brengen we, indien mogelijk, naar de werkplaats van God, waar ze zullen worden gehouwen en bewerkt, en alle ruwe randen zullen worden verwijderd, en ze zullen worden gepolijst onder de goddelijke hand, totdat ze kostbare stenen zullen maken in de tempel van God en zullen levende stenen zijn, die licht uitstralen. Zo kunnen zij groeien in een heilige tempel voor God.” – *Evangelism, blz. 573.*

“De Heer zal geen harteloos dienen aanvaarden, een reeks ceremonies die werkelijk zonder Christus zijn. Zijn kinderen moeten levendige stenen zijn in Gods gebouw. Als allen zichzelf onvoorwaardelijk aan God zouden geven, als ze zouden ophouden met studeren en plannen maken voor hun vermaak, voor excursies en plezierige omgang, en de woorden zouden bestuderen, ... zouden ze nooit honger en dorst naar opwinding of verandering. Als het voor ons ware belang is om geestelijk te zijn en als de redding van ons volk afhangt van het vastzitten aan de Eeuwige Rots, zouden we dan niet beter bezig kunnen zijn met het zoeken naar datgene, wat het hele gebouw aan de hoeksteen zal houden, zodat we niet verward en verdraaid raken in ons geloof.” – *Fundamentals of Christian Education, blz. 461-462.*

- C. Wat is het beste ‘geestelijke offer’, dat we God kunnen brengen? 1 Petrus 2:5 (laatste deel); Psalm 51:19; 1 Samuël 15:22 (tweede helft).

“Brandoffers en slachtoffers waren in het verleden voor God niet aannemelijk, tenzij de gave geofferd werd in de rechte geest. Samuël zei: ‘... Zie, gehoorzamen is beter dan slachtoffer, opmerken dan het vette der rammen’. Al het geld op aarde kan de zegen Gods niet kopen, en u ook niet éénmaal de overwinning geven.

Velen zouden gaarne elk offer, wat het ook is, willen brengen, behalve dat ene, dat ze moesten brengen, namelijk zich geheel en al overgeven, hun wil onderwerpen aan de wil van God.” – *Uit de Schatkamer der Getuigenissen 1, blz. 489.*

5. ZIJN WE, WAT WE BEWEREN TE ZIJN?

A. Welke woorden uit de Bijbel zijn wij geneigd opschepperig op onszelf toe te passen? 1 Petrus 2:9 (eerste deel) -10.

B. Alleen op welke groep mensen kunnen de bovenstaande woorden van 1 Petrus 2:9 worden toegepast? 1 Petrus 2:5, 9 (laatste deel); Matthéüs 5:16; Romeinen 2:28-29.

“Hij, wiens geest verlicht wordt door het openen van Gods woord voor zijn begrip, zal zijn verantwoording jegens God en jegens de wereld beseffen, en hij zal het gevoel hebben, dat zijn talenten ontwikkeld moeten worden op een manier, die de allerbeste resultaten zal opleveren; want hij moet ‘de lof verkondigen’ van Hem, die hem ‘uit de duisternis heeft geroepen tot Zijn wonderbaar licht’ (1 Petrus 2:9). Terwijl hij groeit in genade en in kennis van de Heer Jezus Christus, zal hij zijn eigen onvolmaaktheden beseffen, zal hij zijn werkelijke onwetendheid voelen, en zal hij voortdurend proberen zijn geestelijke vermogens te behouden en op de proef te stellen, zodat hij een verstandige christen kan worden.” –*Counsels to Parents, Teachers and Students*, blz. 37.

“God heeft een volk, dat het merkteken van het beest niet aan hun rechterhand of aan hun voorhoofd wil ontvangen. God heeft een plaats voor Zijn volk om in deze wereld te vervullen, om licht te weerkaatsen.” –*The Review and Herald*, 15 april 1890.

VRIJDAG

3 mei

TERUGBLIK

1. Hoe kan ik er zeker van zijn, dat ik op Jezus bouw in plaats van op mijn eigen ideeën?
2. Christus zag in Petrus eigenschappen, die van grote waarde zouden zijn voor de gemeente. Wat kan ik doen om mijn gemeente beter te maken?
3. Hoe zou ik het gevaar kunnen lopen mijn jaren van trouw werken voor de gemeente of mijn vooruitgang in verschillende aspecten van hervormingen te beschouwen als een verdienste voor verlossing?
4. Wat kan mij echt een ‘levendige steen’ in Gods tempel maken?
5. Wat identificeert een heilige, ‘bijzondere’ christen, in tegenstelling tot iemand, die eenvoudig de naam claimt?

Getuigen aan de wereld

Tekst om te onthouden: “Want alzo is het de wil van God, dat gij, weldoende, de mond stopt aan de onwetendheid der dwaze mensen” (1 Petrus 2:15).

“De kroon van Christus moet boven de diademen van aardse machthebbers worden verheven.” –*Van Jeruzalem tot Rome*, blz. 50.

Aanvullende studie : –*Testimonies for the Church*, vol. 1, blz. 358-361.

ZONDAG

5 mei

1. HET VERMIJDEN VAN DAT, WAT STRIJDT TEGEN DE ZIEL

A. Wat is één van de belangrijkste en toch meest moeilijke veldslagen voor elke pelgrim? 1 Petrus 2:11; 1 Johannes 2:15-16.

“De apostel Petrus begreep de onderlinge verhouding van geest en lichaam, en verhief waarschuwend zijn stem tot zijn broeders: ‘Geliefden, ik vermaan u als bijwoners en vreemdelingen, dat gij u onthoudt van de vleselijke begeerten, die strijd voeren tegen uw ziel’. Velen beschouwen deze tekst als een waarschuwing uitsluitend tegen losbandigheid; maar zij heeft een wijdere betekenis. Zij verbiedt elk schadelijk toegeven aan eetlust of hartstocht. Alle eetlust, die ontaardt, wordt tot een begeerte, die strijd voert. Eetlust is ons voor een goede reden gegeven, niet om tot dienaar van de dood te worden door te worden verdraaid en zo te ontaarden in ‘begeerten, die strijd voeren tegen de ziel’...

De macht van de verleiding om aan eetlust toe te geven kan slechts worden afgemeten aan de onuitsprekelijke zielsangst van onze Verlosser tijdens dat lange vasten in de woestijn. Hij wist, dat het toegeven aan een ontaarde eetlust het waarnemingsvermogen van de mens zó zou doen afsterven, dat heilige zaken niet langer kunnen worden onderscheiden... Als de macht van het toegeven aan eetzucht zo sterk over het menselijk geslacht heerste, dat de verheven Zoon van God, een vasten van bijna zes weken moest doorstaan om die macht te breken, wat een taak ligt er dan voor de christen! Toch kan hij de overwinning behalen, hoe zwaar ook de worsteling. Met de hulp van die goddelijke macht... kan ook deze een volslagen succes behalen in zijn strijd met het kwade, en uiteindelijk de overwinnaarskroon dragen in het koninkrijk van God.” –*Adviezen over Dieet en Voeding*, blz. 149.

2. PREDIKEN DOOR GOEDE WERKEN

- A. Waarom worden alle ware christenen gezien als vreemdelingen en zelfs als vijanden van deze wereld? 1 Petrus 2:12; 1 Korinthe 1:18, 23; 2:14.**

“Onder de Joodse toehoorders waren er velen, die zich aan de boodschap, die Paulus verkondigde, zouden ergeren. Naar de mening van de Grieken zouden zijn woorden ongerijmde dwaasheid zijn. Men zou hem als een zwakzinnige aanmerken, wanneer hij zou trachten te betogen, dat het kruis in enigerlei verband kon staan met de geestelijke verheffing van het geslacht of de redding van het mensdom.

Maar voor Paulus was het kruis het enige voorwerp van het allerhoogste belang.”
–*Van Jeruzalem tot Rome, blz. 181.*

“De geest van de wereld is tegenwoordig niet méér in overeenstemming met de geest van Christus dan vroeger. Zij, die het Woord van God in al zijn zuiverheid verkondigen, zullen nu niet beter worden ontvangen dan toen. De vormen van het verzet tegen de waarheid kunnen veranderen, en de vijandschap is misschien minder openlijk, omdat zij sluw is, maar dezelfde tegenstand bestaat nog altijd en zal tot het einde der tijden tot uiting komen.” –*De Grote Strijd, blz. 132-133.*

- B. Waarop wijst Petrus als de beste techniek bij het prediken van het Evangelie en het omgaan met de “onwetendheid van dwaze mensen”? 1 Petrus 2:12, 15.**

“Onze predikanten en leraren moeten de liefde van God vertegenwoordigen aan een gevallen wereld. Laat het woord van de waarheid gesproken worden, met harten vol van tederheid. Laat allen, die dwalen, behandeld worden met de zachtmoedigheid van Christus. Als degenen voor wie u werkt de waarheid niet onmiddellijk begrijpen, berisip dan niet, bekritiseer of oordeel niet. Bedenk, dat u Christus moet vertegenwoordigen in Zijn zachtmoedigheid, vriendelijkheid en liefde. We moeten verwachten, dat we op ongeloof en tegenstand zullen stuiten. De waarheid heeft altijd aan deze elementen moeten voldoen. Maar hoewel u op de bitterste tegenstand stuit, moet u uw tegenstanders niet aan de kaak stellen. . .

U moet u zachtmoedig gedragen tegenover degenen, die dwalen, want was u zelf onlangs niet blind in uw zonden? En zou u, vanwege het geduld van Christus jegens u, niet teder en geduldig jegens anderen moeten zijn? God heeft ons veel vermaningen gegeven om grote vriendelijkheid aan de dag te leggen tegenover degenen die ons tegenwerken, anders beïnvloeden we een ziel in de verkeerde richting.” –*Testimonies for the Church, vol. 6, blz. 120-121.*

3. CHRISTELIJKE NEDERIGHEID

- A. Beschrijf de houding, die we moeten hebben ten opzichte van de burgerlijke autoriteiten en de wetten van het land. 1 Petrus 2:13-17.**

“De apostel omschreef duidelijk de houding, die gelovigen moeten aannemen jegens de burgerlijke autoriteiten: ‘Onderwerpt u aan alle menselijke instellingen.’” –*Van Jeruzalem tot Rome, blz. 381.*

- B. Geef voorbeelden van wat er gedaan moet worden in gevallen, wanneer de wet van het land in strijd is met de wet van God, en met welke houding. Handelingen 5:29; Exodus 1:15-17; Daniël 6:7-10, 21-22.**

“Ik zag, dat het in elk opzicht onze plicht is de wetten van ons land te gehoorzamen, tenzij deze in conflict komen met de hogere wet, die God met luide stem verkondigd heeft van de Sinaï.” –*Uit de Schatkamer der Getuigenissen 3, blz. 47.*

“Van ons wordt niet geëist, dat wij gezagsdragers zullen trotseren. Onze woorden, hetzij gesproken of geschreven, moeten zorgvuldig worden overdacht, opdat van ons niet kan worden gezegd, dat we vijandig staan tegenover wet en orde. Wij moeten niets zeggen of doen, dat ons de weg onnodig zou blokkeren. Wij moeten in de naam van Christus voorwaarts gaan met de verkondiging van de waarheden, die ons zijn toevertrouwd. Als ons door mensen wordt verboden dit werk te doen, kunnen we zeggen, wat de apostelen zeiden.” –*Van Jeruzalem tot Rome, blz. 50.*

“Hij, die Gods wet in het hart heeft, zal God meer gehoorzamen dan mensen. . . De wijsheid en het gezag van de goddelijke wet zijn boven alles verheven.

Mij werd getoond, dat Gods volk, dat Zijn bijzondere schat is, niet kan deelnemen aan deze verbijsterende oorlog (de Amerikaanse Burgeroorlog, 1861-1865), omdat deze in strijd is met elk principe van hun geloof. In het leger kunnen ze niet de waarheid gehoorzamen en tegelijkertijd gehoorzamen aan de eisen van hun officieren. Er zou sprake zijn van een voortdurende schending van het geweten.” –*Testimonies for the Church, vol. 1, blz. 361.*

- C. Als we ‘dienaren’ zijn op onze werkplek, wat voor soort werknemers moeten we dan zijn? 1 Petrus 2:18; Kolossensen 3:23.**

“Er is wetenschap in het nederigste soort werk, en als iedereen het zo zou beschouwen, zouden ze nobelheid in arbeid zien.” –*Fundamentals of Christian Education, blz. 315.*

4. ONRECHTMATIG LIJDEN

- A. **Wat moet onze houding zijn tegenover degenen, die ons slecht behandelen, beledigen, verachten of bespotten? 1 Petrus 2:19-20; Romeinen 12:19-21.**

“Wij kunnen het ons niet veroorloven ons op te winden over enig werkelijk of vermeend onrecht, ons aangedaan. Het eigen-ik is de vijand, die wij het meest moeten vrezen. Geen vorm van ondeugd heeft een meer onheilbrengend effect op het karakter dan de menselijke hartstocht, die niet onder beheersing van de Heilige Geest is gebracht. Geen andere overwinning, die wij zouden kunnen maken, is zo waardevol als de overwinning over onszelf.

Wij moeten ons niet zo snel gekrenkt voelen. Wij moeten niet leven om onze gevoelens te bewaken of onze reputatie, maar om onze ziel te redden... Wat anderen van ons mogen denken of ons aandoen, hoeft onze eenheid met Christus ... niet te verstoren...

Neemt geen wraak. Verwijdert, zo veel u kunt alle oorzaken tot misverstand. Vermijdt de schijn van kwaad. Doe alles wat in uw macht ligt, zonder dat u uw principes opgeeft om anderen gunstig te stemmen...

Als ongeduldige woorden tot u gesproken worden, antwoordt nooit op dezelfde toon.” –*De Weg tot Gezondheid*, blz. 416.

- B. **Waarom staat God toe, dat wij lijden onder de handen van wrede en slechte mensen? Matthéüs 5:11-12, 43-48.**

“De ondoorgrondelijke beschikking van God, waardoor Hij toelaat, dat rechtvaardigen verdrukking lijden door de wreedheid van de goddelozen, heeft velen, die zwak staan in het geloof, voor onoplosbare problemen gesteld. Sommigen zijn zelfs bereid hun vertrouwen in God te laten varen, omdat Hij toestaat, dat de ergste ongelovigen voorspoed hebben, terwijl de beste en reinste gelovigen worden gekweld en gemarteld door hun wrede macht. ‘Hoe kan Iemand, die rechtvaardig, barmhartig en almachtig is zo’n onrechtvaardigheid en verdrukking toestaan?’, vragen ze. Deze vraag mag ons niet verontrusten. God heeft ons genoeg bewijzen van Zijn liefde gegeven, en we mogen Zijn goedheid niet in twijfel trekken, omdat we de werking van Zijn voorzienigheid niet begrijpen...

Hij (de Heer) vergeet noch verlaat Zijn kinderen, maar laat de ongelovigen hun ware aard tonen, zodat niemand, die Zijn wil wenst te doen, zich hoeft te vergissen. De rechtvaardigen worden ook in het vuur van de verdrukking geplaatst, opdat zij zelf gelouterd zouden worden.” –*De Grote Strijd*, blz. 43-44.

5. HET VOORBEELD VOLGEN

- A. **Wat brengt Petrus, nadat hij christenen heeft bemoedigd om verdrukkingen en vervolging met vreugde tegemoet te treden, als het sterkste argument om dit te doen? 1 Petrus 2:21-24.**

“Jezus heeft meer voor ons geleden, dan één van Zijn volgelingen ooit zal kunnen lijden door de wreedheid van slechte mensen. Zij, die foltering en de marteldood moeten ondergaan, lopen slechts in de voetsporen van Gods geliefde Zoon.” –*De Grote Strijd*, blz. 43.

- B. **Welke bemoedigende illustratie geeft de apostel aan het einde van zijn gedachten over hoe we pijniging het hoofd moeten bieden? 1 Petrus 2:25; Johannes 10:11.**

“Christus wordt voorgesteld als uitgaande en zoekende naar het schaap, dat verloren was. Het is Zijn liefde, die ons omringt en ons terugbrengt tot de kudde. Zijn liefde geeft ons het voorrecht met Hem te zitten in de hemelse plaatsen.” –*Uit de Schatkamer der Getuigenissen 3*, blz. 77-78.

“Onze werkers, predikanten, leraren, artsen, directeuren, moeten allemaal bedenken, dat zij beloofd hebben met Christus samen te werken... Zij moeten een voortdurend gevoel koesteren van de liefde van de Heiland, van Zijn doeltreffendheid, Zijn waakzaamheid en Zijn tederheid. Zij moeten naar Hem opzien als de Herder en Raadsheer van hun ziel. Dan zullen ze de sympathie en steun krijgen van de hemelse engelen. Christus zal hun vreugde en kroon van vreugde zijn. Hun hart zal beheerst worden door de Heilige Geest, en zij zullen een kennis van de waarheid hebben die louter naamgelovigen nooit kunnen verkrijgen.” –*Counsels to Parents, Teachers, and Students*, blz. 284.

TERUGBLIK

1. **Hoe kan ik bevrijd worden van de slavernij van eetlust en hartstochten?**
2. **Wat zal van mijn leven een levend getuigenis maken van de kracht van het Evangelie?**
3. **Wat zijn enige manieren, dat ik beter gehoorzaamheid aan het gezag kan tonen?**
4. **Wat moet mijn antwoord zijn, als ik vals word beschuldigd of zelfs word uitgescholden?**
5. **Wat zal mij werkelijk bereid maken om voor Jezus te lijden?**

Een oproep aan echtgenoten en echtgenotes

Tekst om te onthouden: “Als zij zullen ingezien hebben uw kuise wandel in vreze” (1 Petrus 3:2).

“Thuis is een te heilige plaats om te worden verontreinigd met het vulgaire, door sensualiteit en het elkaar over en weer beschuldigen. Er is een Getuige, die verklaart: ‘Ik ken uw werken’. Laat liefde, waarheid, vriendelijkheid en geduld de planten zijn, die in de tuin van het hart worden opgekweekt.” –*Geest, Karakter en Persoonlijkheid*, blz. 161.

Aanvullende studie : –*Het Bijbels Gezin*, blz. 78-89, 144-146.

ZONDAG

12 mei

1. EEN BIJBELSE KWALITEIT, DIE VAAK OVER HET HOOFD GEZIEN WORDT

A. Welk onmisbaar principe voor gezinsgeluk wordt tegenwoordig vaak door vrouwen verworpen? 1 Petrus 3:1 (eerste deel); Efeze 5:22-24; Kolossensen 3:18.

“Zuster, wat verwachtte u van uw man, toen u met hem trouwde? Verwachtte u de teugels van het regeren in eigen handen te nemen en zijn wil in harmonie te brengen met die verdorven, koppige wil van u? Hoeveel rust, tevredenheid, vrede en vreugde heeft uw man in zijn huwelijksleven gerealiseerd? Maar heel weinig... De vrouw moet zichzelf niet beschouwen als een pop, die verzorgd moet worden, maar een vrouw, iemand die haar schouder onder de echte, niet denkbeeldige, lasten kan zetten en een begripvol, bedachtzaam leven kan leiden, in de overweging dat er andere dingen zijn, waaraan gedacht moet worden dan aan haarzelf.

Denkt u, dat het geen teleurstelling voor uw man is, dat hij u vindt, zoals God mij heeft laten zien, dat u bent? Trouwde hij u met de verwachting, dat u geen lasten zou dragen, geen verbijstering zou delen, geen zelfverloochening zou beoefenen? Dacht hij, dat u zich niet verplicht zou voelen om uzelf te beheersen, opgewekt, vriendelijk en verdraagzaam te zijn, en uw gezond verstand te gebruiken?” –*Manuscript Releases*, vol. 17, blz. 310-311.

B. Wat is de meest effectieve manier voor een bekeerde vrouw om haar ongelovige echtgenoot te bereiken? 1 Petrus 3:1-2; 1 Korinthe 7:10, 13-14.

MAANDAG

13 mei

2. HET BEVORDEREN VAN EEN HARMONIEUZE RELATIE

A. Welk Bijbels voorbeeld gebruikt Petrus als model voor de relatie van een vrouw met haar man? 1 Petrus 3:4-6. Verklaar het evenwicht, dat in deze relatie naar voren komt. Genesis 21:9-12.

“De raad, die Abraham kreeg betreffende de heiligheid van het huwelijk, moest een les zijn voor alle tijden. Er wordt geleerd, dat de rechten en het geluk van deze verbintenis zorgvuldig bewaakt moet worden, zelfs ten koste van het brengen van een offer. Sara was de enige wettige vrouw van Abraham. Niemand mocht delen in haar rechten als vrouw en moeder. Ze had ontzag voor haar echtgenoot, en in dit opzicht wordt ze in het Nieuwe Testament als een waardig voorbeeld aangehaald. Maar ze wilde niet, dat de liefde van Abraham naar een ander uitging, en de Heer bestrafte haar niet, toen ze er op stond, dat haar rivale weggestuurd zou worden.” –*Patriarchen en Profeten*, blz. 120.

B. Wat maakt een echtgenoot maar al te vaak ellendig in de familiekring en schaadt zijn reputatie in de samenleving? Spreuken 14:1; 25:24; 27:15; vergelijk dit met 1 Petrus 3:4.

“Heel veel mannen en kinderen, die het thuis niet fijn vinden, omdat ze voortdurend met gescheld en gemopper begroet worden, zoeken hun troost en vermaak buiten de deur... Een vrouw en moeder, die door huishoudelijke zorgen in beslag genomen wordt, vergeet vaak die kleine attenties, die het huis voor man en kinderen zo plezierig maken. Ook al vermijdt ze om in hun aanwezigheid over haar ergernissen en moeilijkheden te praten. Terwijl zij helemaal opgaat in het klaarmaken van eten of het naaien van kleding, gaan man en zonen als vreemdelingen in en uit.

Hoewel de vrouw des huizes uiterlijk haar plicht nauwgezet vervult, kan zij het toch voortdurend uitschreeuwen over de slavernij, waartoe ze veroordeeld is. Ze overdrijft haar verantwoordelijkheden en beperkingen, en vergelijkt haar lot met, zoals zij het noemt, het hogere leven van de vrouw... Terwijl zij vruchteloos hunkert naar een ander leven, voedt zij haar zondige ontevredenheid. En daardoor maakt zij het thuis voor haar man en kinderen erg onaangenaam.” –*Het Bijbels Gezin*, blz. 202-203.

“De vrouw van de predikant, die God niet is toegewijd, is geen hulp voor haar man. Terwijl hij stilstaat bij de noodzaak om het kruis te dragen, en de nadruk legt op het belang van zelfverloochening, is het dagelijkse voorbeeld van zijn vrouw vaak in tegenspraak met zijn prediking en vernietigt het de kracht ervan.” –*Gospel Workers (1892)*, blz. 210.

3. GEVAARLIJKE VORMEN VAN TROTS

A. Hoe maakt een christelijke vrouw zichzelf aantrekkelijk? Spreuken 31:25-29.

“Zij (de vrouw) moet ijverig doen, wat zij kan om haar man aan haar te binden door hem in alles trouw te blijven, en zijn huis vrolijk en aantrekkelijk te maken.” – *Getuigenissen voor de Gemeente 5, blz. 487.*

“God houdt niet van wanorde, onzorgvuldigheid en slordigheid van wie dan ook. Deze tekortkomingen vormen een ernstig kwaad. Ze zorgen ervoor, dat de genegenheid van een man voor zijn vrouw afneemt, als de man van orde en van goed opgevoede kinderen in een goed geregeld huis houdt. Moeder kan het huis niet prettig en gelukkig maken, als ze niet van orde houdt, en waardig en goed leiding geeft. Daarom moet iedereen, die op deze punten tekort schiet, zo snel mogelijk veranderen, en vooral die dingen leren, waarin ze het meest tekort schiet.” – *Het Bijbels Gezin, blz. 18.*

B. Wie probeert een onbekeerde vrouw vaak te trekken, en met welke gevolgen? Spreuken 7:6-7, 10, 18-19; 2 Koningen 9:30; Jesaja 3:16-26.

“Er zullen vrouwen zijn, die verleiders zullen worden, en die hun best zullen doen om de aandacht van mannen tot zichzelf te trekken en te winnen.” – *The Review and Herald, 17 mei 1887.*

“Opvallende, bijzondere kleding moedigt te vaak lust in het hart van de draagster aan, en wekt lage hartstochten op in het hart van de toeschouwer. God ziet, dat de vernietiging van het karakter vaak wordt voorafgegaan door het toegeven aan trots en ijdelheid in kleding.” – *Hoe Leid Ik Mijn Kind, blz. 493.*

C. Terwijl de meeste christelijke vrouwen misschien niet bewust proberen mannen tot overspel te verleiden, voor welke vorm van trots worden zij allemaal gewaarschuwd? 1 Petrus 3:3; 1 Timótheüs 2:9.

“Niets is zo'n grote belemmering voor u (en uw man) geweest als uw trots. U houdt allebei van uiterlijk vertoon; dit hoort niet bij een goede, nederige godsdienst.” – *Testimonies for the Church, vol. 2, blz. 493.*

“De Bijbel leert bescheidenheid in de kleding... Dit verbiedt vertoon in de kleding, opzichtige kleuren en kwistige versierselen. Ieder middel, bedoeld om aandacht te trekken of bewondering op te wekken, wordt uitgesloten van de bescheiden uitrusting, die Gods Woord beveelt.

Zelfverloochening in de kleding is een deel van onze christelijke plicht. Zich eenvoudig kleden en afstand doen van juwelen en ornamenten van iedere soort ligt in het geloof besloten.” – *Hoe Leid Ik Mijn Kind, blz. 501.*

4. DE PLICHT VAN DE ECHTGENOOT

A. Welke ernstige vermaning richt Petrus, nadat hij een beroep heeft gedaan op vrouwen, tot echtgenoten, en de geestelijke gevolgen van het negeren ervan? 1 Petrus 3:7.

“Mannen moeten door hun medeleven en nooit falende genegenheid hun vrouw behulpzaam zijn. Als een man zijn vrouw fris en opgewekt wil houden, zodat ze het zonnetje in huis is, laat hij haar dan helpen haar lasten te dragen. Zijn vriendelijkheid en liefdevolle hoffelijkheid zijn voor haar een kostbare aanmoediging. Het geluk, dat hij haar geeft, brengt vreugde en vrede aan zijn eigen hart.” – *Het Bijbels Gezin, blz. 178.*

B. Geef een voorbeeld van hoe een onbekeerde echtgenoot het leven van zijn vrouw zuur kan maken. 1 Samuël 25:3, 14, 17, 23-25.

“Als een man tiranniek, veeleisend en kritisch tegenover het handelen van zijn vrouw is, kan hij haar respect en genegenheid niet behouden. Het huwelijk wordt dan afschuwelijk voor haar. Zij houdt niet meer van haar man, omdat hij niet zijn best doet om haar liefde waardig te zijn. Mannen moeten zorgzaam, attent, evenwichtig, trouw en mededogend zijn. Ze moeten liefde en meelevens tonen... Als een man een edel karakter heeft, rein van hart en verheven van geest is, komt dit in zijn huwelijk naar voren. Ieder waar christen moet die dingen hebben... Dan zet de man zich ervoor in, dat zijn vrouw gezond blijft en moed houdt. Hij zal haar proberen te troosten en een vredige sfeer in huis scheppen.” – *Het Bijbels Gezin, blz. 185.*

C. Wat moet de houding zijn van een oprecht christelijk echtgenoot ten opzichte van zijn vrouw, om haar te inspireren op haar beurt gunstig te reageren? Efeze 5:25, 28, 33; Kolossensen 3:19.

“Echtgenoten moeten het Voorbeeld bestuderen en proberen te weten, wat er wordt bedoeld met het symbool, dat door de Efeziërs wordt gepresenteerd... De echtgenoot moet als een Verlosser zijn in zijn gezin. Zal hij standhouden in zijn nobele, door God gegeven mannelijkheid, en er altijd naar streven zijn vrouw en kinderen te verheffen? ... Laat iedere man en vader studeren om de woorden van Christus te begrijpen, niet op een eenzijdige manier, waarbij hij alleen maar stilstaat bij de onderwerping van de vrouw aan haar echtgenoot, maar in het licht van het kruis van Golgotha, onderzoekt naar zijn eigen positie in de gezinskring.” – *Manuscript Releases, vol. 21, blz. 216.*

5. GEEN “BAAS” IN HET CHRISTELIJKE GEZIN

A. Hoe hecht moet de verbinding zijn tussen man en vrouw? Genesis 2:23-24; Matthéüs 19:4-6.

“Noch man, noch vrouw mogen aanspraak maken op de heerschappij. De Heer heeft gezegd, van uit welk beginsel op dit punt gehandeld moet worden. De man moet zijn vrouw koesteren, zoals Christus de gemeente koestert. En de vrouw moet haar man respecteren en liefhebben. Beiden moeten leren vriendelijk te zijn, en vastbesloten om de ander nooit te grieven of te kwetsen.” –*Het Bijbels Gezin*, blz. 84.

“Wij moeten de Geest van God hebben, anders kan er nooit harmonie zijn in ons gezin. Als de vrouw de geest van Christus heeft, is ze voorzichtig met haar woorden. Ze houdt haar geest in bedwang, ze is nederig. Toch ziet ze zichzelf niet als slavin, maar als levensgezel van haar man. Als de man God dient, speelt hij niet de baas over zijn vrouw. Hij is niet willekeurig en veeleisend. We kunnen genegenheid binnen het gezin niet genoeg koesteren; want als de Geest van de Heer daar woont, is het gezin een beeld van de hemel. Als de één zondigt, toont de ander christelijke verdraagzaamheid en trekt zich niet afstandelijk terug.

Noch de man, noch de vrouw mogen willekeurig over de ander heersen. Probeer niet om de ander te dwingen zich aan jouw wensen te onderwerpen. Als je dat doet, kun je niet van elkaar blijven houden. Wees vriendelijk, geduldig en verdraagzaam, attent en hoffelijk. Door de genade van God zullen jullie erin slagen elkaar gelukkig te maken, zoals jullie bij jullie huwelijk beloofd hebben.” –*Het Bijbels Gezin*, blz. 93.

VRIJDAG

17 mei

TERUGBLIK

1. Hoe kunnen mijn houding en toon van spreken ten opzichte van mijn man op meer vaste wijze de principes weerspiegelen, die God duidelijk heeft aangegeven?
2. Waarom moet ik sneller mijn fouten toegeven en vergeving van mijn partner vragen?
3. Waarom roept God mij om bereid/gewillig te zijn om voor mijn echtgenoot te sterven?
4. Hoe kan ik voorkomen, dat ik mijn partner ooit ontrouw ben in mijn gedachten?
5. Waarom zou het verstandig zijn, als mijn man en ik onder gebed overwegen, of we ons schuldig maken aan hoogmoed van uiterlijk vertoon, op het gebied van kleding, kookkunsten of bezittingen, zoals een auto, elektronica, huis, enz.?

De houding van de christen

Tekst om te onthouden: “En eindelijk, weest allen eensgezind, medelijdend, de broeders liefhebbende, met innerlijke barmhartigheid bewogen, vriendelijk” (1 Petrus 3:8).

“Mensen, die belijden volgelingen van Christus te zijn, maar die tegelijkertijd in woord en in gedrag ruw, onvriendelijk en on hoffelijk zijn, hebben niets van Jezus geleerd. Een schreeuwerige, veeleisende en scheldende man is geen christen. Want christen zijn betekent lijken op Christus.” –*Het Bijbels Gezin*, blz. 355.

Aanvullende studie : –*Het Bijbels Gezin*, blz. 350-357.

ZONDAG

19 mei

1. EEN WARE CHRISTEN BESCHREVEN

A. Hoe beschrijft Petrus een ware christen? 1 Petrus 3:8.

“De waarde van hoffelijkheid wordt te laag aangeslagen. Velen, die een vriendelijke aard hebben, hebben geen vriendelijke omgangsvormen. Velen, die door hun eerlijkheid en oprechtheid respect afdwingen, ontbreekt het aan hartelijkheid. Dit gebrek staat hun eigen geluk in de weg en is een beletsel anderen van dienst te zijn.” –*Karaktervorming*, blz. 242.

B. Welke unieke christelijke houding benadrukt Petrus vooral? 1 Petrus 3:9; Matthéüs 5:44.

“Allen moeten behandeld worden met verfijning en fijngevoeligheid, als zonen en dochters van God.

Het christendom zal van een man een heer maken en van een vrouw een dame. Christus was hoffelijk, zelfs voor Zijn vervolgers; en Zijn ware volgelingen zullen dezelfde geest tonen.” –*De Weg tot Gezondheid*, blz. 420.

“Deze godsdienst leert ons geduld en lankmoedigheid te beoefenen, wanneer we naar plaatsen worden gebracht, waar we een harde en onrechtvaardige behandeling krijgen...

Er is voortdurend behoefte aan geduld, zachtmoedigheid, zelfverloochening en zelfopoffering bij het beoefenen van de Bijbelse godsdienst.” –*God's Amazing Grace*, blz. 248.

2. WAKEN OVER ONZE WOORDEN

- A. Welk belangrijk principe benadrukte Petrus opnieuw als voorwaarde voor een gelukkig leven hier, maar ook in het toekomstige leven? Psalm 34:13-14; 1 Petrus 3:10.**

“Satan werkt in elke gemeente om de kudde van God te bederven... Ik heb de opdracht om tegen iedere ziel, die belijdt een volgeling van Christus te zijn, te zeggen: ‘Hoed uw tong voor het kwade, en uw lippen, dat zij geen bedrog spreken’. Door zelfverheffing werkt Satan om de ziel te vernietigen, en zijn werking kan in elke gemeente gezien worden. Mijn broeders en zusters, houdt strikt toezicht op uw geest. Waakt over uw woorden, opdat Satan u er niet toe brengt zijn eigen geschiedenis te herhalen.” –*The Upward Look*, blz. 114.

- B. Geef voorbeelden van mensen, die dit principe hebben overtreden, en hoe dit schaamte en schande veroorzaakte, vooral voor degenen, die ze uitsprak. 1 Samuël 14:24-27, 43-45; Esther 6:6-10.**

“Laat geen kribbig of driftig woord van uw lippen ontsnappen. De genade van Christus wacht op uw bede. Zijn Geest is bereid wacht te houden over uw hart en geweten, over uw woorden en daden. Verloochent nooit uw zelfrespect door haastige, gedachteloze woorden. Ziet toe, dat uw woorden rein zijn, uw gesprekken heilig.” –*Hoe Leid Ik Mijn Kind*, blz. 257.

- C. Hoe zal het schenden van dit beginsel velen ervan weerhouden het eeuwige leven toevertrouwd te krijgen? 1 Petrus 3:10 (laatste deel) vergeleken met Openbaring 14:5; 21:27.**

“Als thee- en koffiegebruikers bij elkaar op bezoek komen, ... komen hun tongen los en beginnen zij over anderen kwaad te spreken. Hun woorden zijn niet weinige, en ook niet goed gekozen. De roddelnieuwtjes gaan rond, en al te vaak ook het gif van de schandaaltjes. Deze onbezonnen roddelaars vergeten, dat er een getuige bij is. Een onzichtbare Getuige schrijft hun woorden op in de boeken in de hemel. Al die onvriendelijke kritiek, al die overdreven berichten, die jaloezie, geuit onder invloed van een kop thee, registreert Jezus als tegen henzelf gericht.” –*Adviezen over Dieet en Voeding*, blz. 371.

3. VREDE ZOEKEN

- A. Aan welke andere belangrijke principes van het christelijk leven herinnert Petrus ons? 1 Petrus 3:11; Jesaja 1:16-17.**

- B. Hoe kunnen we ‘het kwade mijden en het goede doen’? Jeremia 13:23 vergeleken met 1 Korinthe 6:9-11; Johannes 3:5; Jakobus 4:7.**

“Zij (degenen aan wie de apostel Paulus schrijft) moeten in hun leven de glorieuze verandering openbaren, die in hen teweeggebracht is door de veranderende genade van Christus... Ze konden hun eigen hart niet veranderen. En toen zielen door hun inspanningen uit de gelederen van Satan werden geleid om hun standpunt voor Christus in te nemen, mochten zij geen enkele eer opeisen voor de tot stand gebrachte verandering... De kracht van God is het enige element van efficiëntie in het grote werk van het behalen van de overwinning over de wereld, het vlees en de duivel... De mens kan niets bereiken zonder God, en God heeft Zijn plannen zo opgesteld, dat er niets bereikt kan worden bij het herstel van het menselijk geslacht zonder de samenwerking van het menselijke met het goddelijke. Het deel, dat de mens moet onderhouden is onmetelijk klein, maar in het plan van God is juist dat deel nodig om het werk tot een succes te maken.

De grote verandering, die gezien wordt in het leven van een zondaar na zijn bekering, wordt niet teweeggebracht door enige menselijke goedheid.” –*God’s Amazing Grace*, blz. 319.

- C. Welke hoop en belofte wordt gegeven aan degenen, die zich hebben overgegeven aan de veranderende kracht van het Evangelie, maar toch nog steeds worden verslagen door verschillende verleidingen? 1 Petrus 3:12; Johannes 14:13-14.**

“Door geloof en gebed kan iedereen aan de eisen van het evangelie voldoen. Niemand kan gedwongen worden om te zondigen. Hij moet er eerst zelf mee instemmen; die ziel moet van plan zijn de zondige daad te begaan, voordat hartstocht de rede kan domineren of het kwaad over het geweten kan triomferen. Verleiding, hoe sterk ook, is nooit een excuus voor de zonde. ‘De ogen des Heeren zijn op de rechtvaardigen, en Zijn oren tot hun smeking’. Roep tot de Heer, verzochte ziel. Werp uzelf hulpeloos, onwaardig, aan Jezus’ voeten en maak aanspraak op deze belofte van Hem. De Heer zal horen. Hij weet, hoe sterk de neigingen zijn van het natuurlijk hart, en Hij zal bij elke verleiding te hulp komen.

Bent u in zonde gevallen? Vraag dan zonder uitstel bij God om genade en vergeving.” –*Getuigenissen voor de Gemeente 5*, blz. 146.

4. ONBEVREESD GOED DOEN

- A. Welke praktische raad van Petrus kan, als deze wordt opgevolgd, ons helpen veel problemen in relaties op te lossen? 1 Petrus 3:13; Spreuken 15:1.

“Wanneer je iemand van replek dient, die boos is, dan werken woorden als een zweep, die de boosheid van de ander nog meer opjaagt. Maar boosheid, die met zwijgen tegemoet wordt getreden, sterft weg. Christenen moeten hun tong beteugelen, en zich vast voornemen om niet hard en ongeduldig te spreken.” – *Boodschap aan Jonge Mensen*, blz. 128.

- B. Wat moet onze handelwijze zijn tegenover mensen, die niet lijken te kunnen worden verzacht, ondanks onze vriendelijke voorzichtigheid tegenover hen? 1 Petrus 3:14, 16-17.

“Jezus Zelf kocht de vrede nooit met een compromis... De dienstknechten van Christus zijn geroepen tot hetzelfde werk, en zij moeten er acht op slaan, dat zij niet, in hun pogingen tweedracht te vermijden, de waarheid verlaten... Maar ware vrede kan nooit tot stand gebracht worden door uit te gaan van een compromis. En niemand kan trouw zijn aan een beginsel zonder tegenstand op te wekken. Een christendom, dat geestelijk is, zal bestreden worden door de kinderen der ongehoorzaamheid. Maar Jezus gebood Zijn discipelen: ‘Weest niet bevreesd voor hen, die wèl het lichaam doden, maar de ziel niet kunnen doden’. Zij, die trouw zijn aan God, behoeven niet te vrezen voor de macht van mensen, of de vijandschap van Satan. In Christus is hun eeuwig leven zeker. Hun enige vrees moet zijn, dat zij niet de waarheid opgeven, en elders verraad plegen aan het vertrouwen, waarmee God hen heeft geëerd.” – *De Wens der Eeuwen*, blz. 304.

- C. Wat moet de bron zijn van al onze goede werken en vriendelijke woorden? 1 Petrus 3:16 (eerste deel); Handelingen 24:16; Hebreëen 9:14.

“In het Woord van God lezen we, dat er goede en slechte gewetens zijn, en het feit, dat uw geweten u niet veroordeelt, als u de wet van God niet houdt, bewijst niet, dat u in Zijn ogen niet veroordeeld bent. Neem uw geweten mee naar het Woord van God en kijk, of uw leven en karakter in overeenstemming zijn met de maatstaf van gerechtigheid, die God daar heeft geopenbaard.” – *The Review and Herald*, 3 september 1901.

5. WETEN WAARIN WIJ STAAN

- A. Wat zijn de belangrijkste redenen, waarom we Gods woord dagelijks moeten bestuderen? Jozua 1:8; Psalm 119:11; 1 Petrus 3:15; 2 Timótheüs 2:15.

- B. In welk groot gevaar verkeren vandaag de dag velen, die beweren in de tegenwoordige waarheid te geloven? Hosea 4:6.

“Verkeren de jongeren in een positie, waarin ze met zachtmoedigheid en vreze een antwoord kunnen geven aan iedereen, die een reden vraagt van hun hoop? Ik zag, dat de jeugd ons standpunt grotendeels niet begrijpt. Vreselijke taferelen liggen vlak voor hen, een tijd van moeilijkheden, die de waarde van karakter op de proef zal stellen.” – *Testimonies for the Church*, vol. 1, blz. 507-508.

“De tegenwoordige boodschap, rechtvaardiging door geloof, is een boodschap van God...

We zijn niet veilig, als we nalaten dagelijks in de Schrift naar licht en kennis te zoeken... Er is niet één op de honderd, die zelf de Bijbelse waarheid begrijpt over dit onderwerp, dat zo noodzakelijk is voor ons tegenwoordig en eeuwig welzijn.” – *Selected Messages*, bk. 1, blz. 359.

“Velen kijken naar hun predikanten om het licht van God naar hen te brengen... Zulke mensen verliezen veel. Als zij Christus dagelijks zouden volgen... zouden zij een duidelijke kennis van Zijn wil kunnen verkrijgen, en zo een waardevolle ervaring opdoen. Bij gebrek aan deze ervaring lopen broeders en zusters, die de waarheid belijden, in de vonken van het aanmaakhout van anderen; zij zijn niet bekend met de Geest van God en hebben geen kennis van Zijn wil, en worden daarom gemakkelijk van hun geloof afgebracht. Ze zijn niet stabiel, omdat ze erop vertrouwden dat anderen een ervaring voor hen zouden opdoen.” – *Testimonies for the Church*, vol. 2, blz. 644.

TERUGBLIK

1. Wat is mijn houding ten opzichte van mijn partner, kinderen, broeders en zusters en collega's?
2. Noem enkele belangrijke stappen om ons te sterken in de manier, waarop we onze tong kunnen beheersen.
3. Wat moet ik doen, als ik door een verleiding word verslagen?
4. Leg het verschil uit tussen goede werken en vriendelijke woorden, die voortkomen uit een zuiver geweten tegenover zelfzuchtige motieven in een poging een goede reputatie op te bouwen.
5. Hoe kan ik een dieper inzicht krijgen in het geloof, dat ik belijd?

Eerste Sabbatgaven voor een Buitenlands Zending Project in de Pacific Regio



Het werk van het verspreiden van de evangelieboodschap in deze wereld is een enorme opgave juist voor vele zielen om toch het goede nieuws van verlossing te horen. De Heer verklaart, dat 'dit Evangelie van het Koninkrijk zal in de gehele wereld gepredikt worden tot een getuigenis voor alle volken; en dan zal het einde komen' (Matthéüs 24:14). God houdt van ieder persoonlijk van de 7,8 miljard mensen op deze wereld en wil hen allemaal de kans geven zich tot Hem te wenden.

Er zijn veel religies in de Pacific regio, waaronder Taoïsme, Boeddhisme, Islam en Christendom; de meerderheid echter identificeert zich als niet-religieus of atheïstisch. Er is hier werkelijk een groot werk te doen.

“De ganse wereld staat open voor het Evangelie. Ethiopië strekte zijn handen uit naar God. Vanuit Japan, China en India, van de nog in duisternis verkerende landen van ons eigen continent, vanuit elke hoek van onze wereld kwam de roep van zondige harten, die de God der liefde willen leren kennen. Miljoenen en miljoenen hebben nog nooit iets gehoord van God of van Zijn liefde, die geopenbaard is in Christus. Het is hun recht deze kennis te ontvangen. Zij hebben dezelfde aanspraak op de genade van de Heiland als wij. En het is de plicht van ons, die de kennis hebben ontvangen, met onze kinderen aan wie wij deze kennis kunnen overdragen, op die roep in te gaan.” – Karaktervorming, blz. 264.

Hoewel de verspreiding van de boodschap niet dezelfde vrijheden mag hebben in sommige gebieden als andere, vindt de waarheid een weg naar de menselijke harten, en er zijn veel gelovigen in de reformatieboodschap op plaatsen, waar men het misschien niet verwacht. Deze Sabbat vragen wij u te bidden vooral voor dit werk, dat God ervoor zal zorgen door te kunnen gaan om meer zielen voor te bereiden voor Zijn koninkrijk.

Om de waarheid vooruit te helpen zijn middelen hard nodig om een plaats van aanbidding te helpen faciliteren om de zaak van de waarheid in het noorden van dit grote arbeidsveld te bevorderen. Wij vragen u om genereus te geven.

‘Want gelijk de regen en de sneeuw van de hemel neerdaalt, en daarheen niet weerkeert; maar doorvochtigt de aarde, en maakt, dat zij voortbrengt, en uitspruit, en zaad geeft de zaaier, en brood de eter. Alzo zal Mijn woord, dat uit Mijn mond uitgaat, ook zijn, het zal niet ledig tot Mij weerkeren; maar het zal doen, wat Mij behaagt, en het zal voorspoedig zijn in hetgeen, waartoe Ik het zend’ (Jesaja 56:10-11).

–Namens uw broeders en zusters ver weg

De doop die iedereen nodig heeft

Tekst om te onthouden: “Waarvan het tegenbeeld, de doop, ons nu ook behoudt, niet die een aflegging is van de vuilheid van het lichaam, maar die een vaag is van een goed geweten tot God, door de opstanding van Jezus Christus” (1 Petrus 3:21).

“Ik smeeek de gemeenteleden in elke stad, dat zij beslag leggen op de Heer met besliste inspanning voor de doop van de Heilige Geest.” –*Counsels on Health*, blz. 548.

Aanvullende studie: –*Schreden naar Christus*, blz. 19-26.

ZONDAG

26 mei

1. DE ENIGE MANIER VAN VERLOSSING

A. Wat zei Petrus schriftelijk en predikend met betrekking tot de enige mogelijke weg van verlossing? 1 Petrus 3:18; Handelingen 4:10-12.

B. Waarom kon God in Zijn barmhartigheid niet eenvoudigweg zondaars vergeven en verlossen zonder Zijn Zoon op te offeren? Jesaja 26:10 en Romeinen 8:7 vergeleken met Romeinen 5:10 en Kolossensen 1:20-22.

“Toen hij nog niet gezondigd had, stond de mens in een vreugdevolle relatie tot Hem (God) ... Maar na zijn zonde schiep de mens niet langer vreugde in het heilige, en probeerde zich voor de aanwezigheid van God te verbergen... De zondaar zou trouwens nooit gelukkig kunnen zijn in de aanwezigheid van God. Hij zou zich terugtrekken, weg uit het gezelschap van de heilige wezens. Zelfs al zou hij in de hemel worden toegelaten, hij zou er geen vreugde aan beleven. De geest van onzelfzuchtige liefde, die daar hoogtij viert ... zou geen aanknopingspunt hebben in zijn innerlijk. Zijn gedachten, zijn belangstelling, zijn motieven zouden vreemd zijn aan die van de zondeloze wezens, die daar wonen. Hij zou een valse toon zijn in de hemelse melodie. De hemel zou voor hem een plaats van kwelling zijn... Het is geen plotselinge opwelling van God om de boze mensen uit de hemel te houden; zij worden buitengesloten vanwege hun ongeschiktheid om in dat gezelschap te verkeren. De heerlijkheid van God zou voor hen een verterend vuur zijn.” –*Schreden naar Christus*, blz. 19-20.

2. ZEKERHEID DOOR ZIJN OPSTANDING

A. Hoewel we gered zijn door de dood van Christus, in welke zin zijn we dan ook ‘gered door de opstanding van Jezus’? 1 Petrus 3:21 (laatste deel); 1 Korinthe 6:14; 15:22-23; 1 Thessalonicensen 4:13-16.

B. Wat legt Petrus uit met betrekking tot wie daadwerkelijk het gebod van de Vader heeft vervuld en Jezus heeft opgewekt? Vergelijk Handelingen 2:22-24 met 1 Petrus 3:18.

“Hij, die stierf voor de zonden van de wereld, moest gedurende de bestemde tijd in het graf blijven. Hij bevond zich in die stenen gevangenis als gevangene van goddelijke gerechtigheid... Hij droeg de zonden van de wereld, en alleen Zijn Vader kon Hem bevrijden.” –*The Youth’s Instructor*, 2 mei 1901.

“Door Christus uit de dood op te wekken, verheerlijkte de Vader Zijn Zoon voor de Romeinse wacht, ... satanische gastheer, en voor het hemelse universum.” –*Lift Him Up*, blz. 102.

“Toen werd de machtige engel gehoord, met een stem die de aarde deed beven: Jezus, Zoon van God, uw Vader roept u! En Hij, die de macht had verdiend om de dood en het graf te overwinnen, kwam tevoorschijn.” –*The Present Truth*, 18 februari 1886.

“God is bekleed met macht; Hij is in staat degenen, die dood zijn door overtredingen en zonden, weg te nemen, en door de werking van de Geest die Jezus uit de dood heeft opgewekt, het menselijke karakter te veranderen en het verloren beeld van God in de ziel terug te brengen.” –*The Youth’s Instructor*, 7 februari 1895.

C. Wie zal bij de wederkomst van Christus alle heiligen tot onsterfelijkheid opwekken, en alleen onder welke voorwaarde zal dat mogelijk zijn? Romeinen 8:9-11.

“De sterfelijke lichamen worden levend gemaakt door Zijn Geest, die in u woont... De leven gevende kracht van de Geest van Christus, die in het sterfelijke lichaam woont, verbindt iedere gelovige ziel met Jezus Christus...”

De Levengever zal Zijn gekochte bezit oproepen in de eerste opstanding... Door de kracht van de Verlosser, die in hen woonde, terwijl ze leefden en omdat ze deel hadden aan de goddelijke natuur, worden ze uit de dood voortgebracht.” –*Selected Messages*, bk. 2, blz. 271.

“De dood wordt door Christus gezien als een slaap: stilte, duisternis, slaap. Hij spreekt erover, alsof het van weinig belang is... En voor de gelovige is de dood slechts een kleine zaak. Voor hem is sterven niets anders dan slapen.

Dezelfde kracht, die Christus uit de dood heeft opgewekt, zal Zijn gemeente opwekken.” –*My Life Today*, blz. 295.

3. DE “KRACHT” ACHTER HET EVANGELIE

A. Wie gebruikte Jezus om het Evangelie te prediken en een beroep te doen op de gevallen mensheid in Oudtestamentische tijden? 1 Petrus 3:18 (laatste deel), 19-20. Om te begrijpen wie de ‘geesten in de gevangenis’ waren, vergelijk deze zinsnede met Spreuken 5:22; Jesaja 42:6-7; 61:1.

“God doet voortdurend een beroep op het menselijk hart en gebiedt Zijn liefde en barmhartigheid te erkennen... Zo heeft Hij door alle eeuwen heen bij de mensheid gepleit. In de tijd van Noach sprak Christus tot mensen door menselijke tussenkomst en predikte tot degenen, die in slavernij van de zonde verkeerden.” –*This Day With God*, blz. 278.

“Tevoren was deze Geest reeds in de wereld; vanaf het begin van het verlossingswerk had Hij aan de harten der mensen gewerkt.” –*De Wens der Eeuwen*, blz. 586.

B. Wie zond Christus na Zijn hemelvaart om de apostelen de kracht te geven het evangeliewerk voort te zetten? Johannes 14:12, 16-17; 20:21-22; Handelingen 1:2.

“Maar terwijl Christus op aarde was, hadden de discipelen geen andere hulp begeerd. Niet voordat zij beroofd waren van Zijn tegenwoordigheid, zouden zij hun behoefte aan de Geest gevoelen, en dan zou Hij komen.

De Heilige Geest is de vertegenwoordiger van Christus, maar ontdaan van de menselijke gestalte, en onafhankelijk daarvan. Belemmerd door de menselijke natuur kon Christus niet overal persoonlijk aanwezig zijn. Daarom was het in hun belang, dat Hij naar de Vader zou gaan en de Geest zou zenden om Zijn opvolger op aarde te zijn. Niemand zou dan voordeel kunnen hebben door de plaats, waar hij woonde of door zijn persoonlijk contact met Christus. Door de Geest zou Christus voor allen bereikbaar zijn. In deze zin zou Hij dichter bij hen zijn dan, indien Hij niet naar de hemel was gevaren.” –*De Wens der Eeuwen*, blz. 586.

C. Welke belofte van God moet in de tijd van het einde opnieuw worden vervuld, op een grotere manier dan in de tijd van de apostelen? Joël 2:28-31; Hosea 6:3.

“Het belangrijke werk van de evangelieverkondiging zal niet worden afgesloten met een geringere openbaring van Gods kracht dan waarmee het begon.” –*De Grote Strijd*, blz. 565.

4. DE DOOP DIE IEDEREEN NODIG HEEFT

- A. Leg de volledige doop uit, die nodig is voor verlossing. Markus 1:7-8; Johannes 3:3, 5.

“De sfeer van de gemeente is zo koud... De warmte van hun eerste liefde is bevroren, en tenzij ze worden overspoeld door de doop met de Heilige Geest, zal hun kandelaar van zijn plaats worden verwijderd, tenzij ze zich bekeren en hun eerste werken doen.”
–*Testimonies to Ministers*, blz. 167-168.

- B. Waarom vinden veel christenen het moeilijk om de geloften na te komen, die ze bij hun waterdoop hebben afgelegd? Hebrëeën 5:11-12; 6:1-2.

“Velen leggen geen beslist getuigenis af, dat zij trouw zijn aan hun doopgeloften. Hun ijver is verkoeld door vormelijkheid, wereldse eerezucht, hoogmoed en eigenliefde.”
–*Getuigenissen voor de Gemeente 9*, blz. 150.

“Hoezeer hebben de werkers een doop met de Heilige Geest nodig, zodat zij ware zendelingen voor God kunnen worden.” –*Counsels on Sabbath School Work*, blz. 155.

“Het is nu ons werk om onze zielen aan Christus over te geven, zodat we geschikt mogen zijn voor de tijd van verkwikking van de tegenwoordigheid van de Heer, geschikt voor de doop met de Heilige Geest.” –*Evangelism*, blz. 702.

- C. Wie alleen kan ons geweten zuiveren om onze doopgeloften te maken tot een echt “antwoord van een goed geweten tegenover God”? Vergelijk 1 Petrus 3:21 met Hebrëeën 9:14; Romeinen 8:9-10.

“Wat wij nodig hebben is een geweten, dat bezielde wordt door de Geest van God; want bij velen is het geweten verdoofd door het toegeven aan zonde en ongelof. We moeten weten, wat godsdienst is, en beseffen, dat we een levende verbinding moeten hebben met de God des hemels.” –*The Signs of the Times*, 25 juli 1892.

“Wie anders dan de Heilige Geest houdt de morele maatstaf van gerechtigheid ons voor en overtuigt ons van zonde, en brengt goddelijke droefheid voort, welke berouw teweegbrengt, dat men niet hoeft te berouwen, en inspireert om geloof in Hem te beoefenen, die alleen kan redden van alle zonden.” –*Selected Messages*, bk. 3, blz. 137-138.

5. ONZE GEDACHTEN RICHTEN

- A. Waar verwijst Petrus nogmaals naar, als hij ons naar verlossing leidt? 1 Petrus 3:21 (laatste deel) -22; Hebrëeën 8:1.

“Hij (de Heer Jezus) zit aan de rechterhand van God en ontvangt de hoogste eer als God, de heerlijkheid, die Hij had, voordat de wereld bestond. Hij deelt Zijn gaven uit aan allen, die er door geloof aanspraak op zullen maken...”

We hebben een onuitputtelijke voorraadschuur, een oceaan van liefde in de God van onze verlossing.” –*That I May Know Him*, blz. 338.

“Hij stond op uit het graf, omhuld met een wolk van engelen in wonderbaarlijke macht en heerlijkheid, de Godheid en de mensheid gecombineerd. Hij nam de wereld over, waarvan Satan beweerde de leiding er te hebben als zijn wettige territorium, en door Zijn wonderbare werk door Zijn leven te geven herstelde Hij het hele menselijke geslacht in de gunst van God.

Laat niemand het beperkte, bekrompen standpunt innemen, dat enig menselijk werk op de minst mogelijke manier kan helpen de schuld van zijn overtreding af te lossen. Dit is een fatale misleiding. Als u het wilt begrijpen, moet u ophouden met knibbelen over uw lievelingsideeën, en met een nederig hart de verzoening onderzoeken. Deze kwestie wordt zo vaag begrepen, dat duizenden en nog eens duizenden die beweren zonen van God te zijn, kinderen van de boze zijn, omdat zij afhankelijk zullen zijn van hun eigen werken. God eiste altijd goede werken, de wet vereist dit, maar omdat de mens zichzelf in zonde plaatste, waar zijn goede werken waardeloos waren, kan alleen de gerechtigheid van Jezus baten. Christus kan tot het uiterste redden, omdat Hij altijd leeft om voor ons te bemiddelen. Het enige wat de mens mogelijk kan doen voor zijn eigen verlossing, is de uitnodiging aannemen... Er kan geen zonde door de mens worden begaan, waarvoor op Golgotha geen voldoening is verkregen. Zo biedt het kruis, in een ernstige oproep, voortdurend de zondaar een grondige verzoening aan.” –*Selected Messages*, bk. 1, blz. 343.

TERUGBLIK

1. Hoe kan ik meer vreugde vinden in het praten en denken over Jezus en Zijn Woord?
2. Welk bewijs is er van het werk van de Heilige Geest in mij?
3. Wat zou de mate, waarin de Heilige Geest mij in dienstbaarheid kan gebruiken, vergroten?
4. Hoe kan ik de doop met de Heilige Geest in volheid ervaren?
5. Wat zorgt er maar al te vaak voor, dat we Jezus uit het oog verliezen en daardoor ons geloof verliezen?

Een nieuw leven leiden

Tekst om te onthouden: “Om nu niet meer naar de begeerlijkheden der mensen, maar naar de wil van God, de tijd, die overig is in het vlees, te leven” (1 Petrus 4:2).

“Degenen, die waarlijk geheiligd zijn, zullen het Woord van God vereren en gehoorzamen, zodra het voor hen opgesteld wordt, en zij zullen een sterk verlangen uiten om te weten, wat de waarheid is op elk punt van de leer.” –*Faith and Works*, blz. 121.

Aanvullende studie : –*That I May Know Him*, blz. 104;
–*Profeten en Koningen*, blz. 429-430.

ZONDAG

2 juni

1. EEN ALTIJD BEMOEDIGENDE GEDACHTE

A. Wat raadt de apostel Petrus ons aan te overwegen om gesterkt en bemoedigd te worden, als we worden overvallen door talrijke verleidingen en beproevingen? 1 Petrus 4:1; Hebreëen 12:3.

“Wij kunnen ons geloof versterken en onze liefde bezielen door vaak naar de voet van het kruis te gaan en daar de vernedering van onze Heiland te overdenken.” –*Our High Calling*, blz. 361.

“(Zie 1 Petrus 4:1). Laten we ons afvragen: Wat zou onze Heiland in onze omstandigheden gedaan hebben? ... Deze vraag wordt beantwoord door het voorbeeld van Christus. Hij deed afstand van Zijn koningschap, legde Zijn heerlijkheid af, gaf Zijn rijkdommen op en bekleedde Zijn goddelijkheid met menselijkheid, opdat Hij met de mensen in contact kon komen, waar ze ook waren. Zijn voorbeeld toont, dat Hij Zijn leven aflegde voor zondaren.” –*Uit de Schatkamer der Getuigenissen 1*, blz. 483-484.

“Christus werd op alle punten verzocht, zoals wij verzocht worden. Laten degenen, die gebukt gaan onder beproeving en verleiding, en die voelen, dat hun vrienden hen in de steek hebben gelaten, aan Christus denken... alleen in de woestijn, waar verleidingen doorstaan heviger zijn dan alle verleidingen, die tegen hen worden gebracht. Laat hen niet in wanhoop opgeven, maar een bevende hand van geloof uitstrekken om de hand te grijpen, die wordt uitgestoken om te redden. Laten zij hun hulpeloze zielen op Jezus werpen, die, omdat Hij het ook heeft meegemaakt, weet hoe Hij hen moet bevrijden, die verleid worden.” –*Manuscript Releases*, vol. 21, blz. 12.

MAANDAG

3 juni

2. DOOR LIJDEN NAAR DE OVERWINNING

A. Waarom staat God toe, dat wij doelbewust lijden en ellende doorstaan? 1 Petrus 4:1 (laatste deel); 2 Korinthe 12:7-10.

“Toen de Heiland Zich aan Paulus openbaarde in de heldere stralen van Zijn heerlijkheid... werd hij lichamelijk verblind door de heerlijkheid van de tegenwoordigheid van Hem, die hij gelasterd had, maar dit was, opdat hij geestelijk zou zien, dat hij wakker geschud zou worden uit de loomheid, die zijn onderscheidingsvermogen had afgestompt en gedood.” –*Bijbelkommentaar*, blz. 440.

“Eén grote angst, die mij had terneergedrukt, was, dat als ik de roeping van plicht gehoorzaamde en van mijzelf zou gaan verklaren als een begunstigde van de Allerhoogste met visioenen en openbaringen voor het volk, zou ik kunnen toegeven aan zondige verheffing, en ... over mijzelf het ongenoegen van God brengen en mijn eigen ziel verliezen...

Ik smeekte nu, dat als ik moest gaan vertellen, wat de Heer mij had laten zien, dat ik voor onmatige verheffing moet worden behoed. De engel zei: ‘Uw gebeden worden gehoord en zullen verhoord worden. Als dit kwaad, dat u vreest, u bedreigt, zal de hand van God worden uitgestrekt om u te redden; door onheil zal Hij u tot Zich trekken en bewaar uw nederigheid. Breng de boodschap getrouw naar voren; volhard tot het einde, en u zult de vrucht van de boom des levens eten en drinken van het water des levens.’” –*Christian Experience and Teachings of Ellen G. White*, blz. 67-68.

B. Wat moet het doel van iedere christen zijn, ook al wordt hij verleid door de zondige verlangens van het vlees? 1 Petrus 4:2, 15; Efeze 4:17, 22-24.

“God verlangt meer van Zijn volgelingen dan velen beseffen. Als wij onze hoop op de hemel niet willen bouwen op een verkeerd fundament, moeten wij de Bijbel accepteren, zoals wij die lezen en geloven, dat de Heer meent, wat Hij zegt. Hij verlangt niets van ons, waarvoor Hij geen genade zal geven om het uit te voeren. Wij zullen geen excuus hebben op de dag des Heeren, als wij er niet in slagen de maatstaf te bereiken, die God ons in Zijn woord heeft voorgehouden.” –*Getuigenissen voor de Gemeente 5*, blz. 141.

“Bekering is een werk, dat de meeste mensen niet op waarde schatten. Het is geen geringe zaak om een aardse, zonde-liefhebbende geest te veranderen en om deze de onuitsprekelijke liefde van Christus te laten begrijpen... Wanneer hij (de ziel) deze dingen begrijpt, zal zijn oude leven hem walgelijk voorkomen. Hij zal de zonde haten... Hij heeft geen welgevallen meer aan zijn vroegere pleziertjes. Hij heeft een nieuwe geest, nieuwe genegenheden, nieuwe interesses, een nieuwe wil.” –*Het Geloof Waardoor Ik Leef*, blz. 139.

3. ENKELE GEWOONTEN OM TE OVERWINNEN

A. Welke van de zondige begeerten noemt Petrus als gebruikelijk en moeilijk te overwinnen? 1 Petrus 4:3.

Wellust, begeerten: “De vrijheden, die mensen zich in deze verdorven eeuw veroorloven, mogen geen maatstaf zijn voor Christus’ volgelingen. Deze gangbare vrijpostigheden mogen onder christenen niet voorkomen... Lust, verdorvenheid, echtbreuk, zijn aan de orde van de dag onder mensen, die de waarheid niet kennen ... wat is het dan belangrijk dat mensen, die belijden volgelingen van Christus te zijn, ... dat zij zich door hun kuisheid en deugd onderscheiden van mensen, die zich door brute hartstochten laten overheersen!” –*Het Bijbels Gezin*, blz. 270.

Overdaad van wijn: “De enige weg, waarin iedereen zeker kan zijn tegen de kracht van onmatigheid is om zich geheel te onthouden van wijn, bier en sterke dranken... Die overwint, zal geëerd worden, en diens naam zal niet uitgewist worden uit de boeken des levens.” –*Hoe Leid Ik Mijn Kind*, blz. 475.

Pret maken en feesten: “Belijdende christenen, die oppervlakkig van karakter zijn en weinig geloofservaring hebben, worden door de verzoeker als lokvogels gebruikt. Deze groep staat altijd klaar voor vermaak of sportevenementen. En hun invloed trekt anderen aan. Jonge mannen en vrouwen, die trachten Bijbelgetrouwe christenen te zijn, worden overgehaald om aan dit soort feesten mee te doen... Zij zien niet in, dat deze vorm van verstrooiing in werkelijkheid een feestmaal van de Satan is, dat zielen ervan weerhoudt, ... dat ze het witte karakterkleed ontvangen, wat de gerechtigheid van Christus is. Ze raken in de war over, wat ze als christenen moeten doen.” –*Het Bijbels Gezin*, blz. 430.

“Velen, die zijn overgegaan tot gezondheidshervorming, hebben alle schadelijke dingen weggedaan. Maar volgt uit dit feit, ... dat men net zoveel kan eten, als men wil? Men gaat aan tafel zitten, ... geeft zichzelf over aan zijn eetlust en eet veel te veel...

En wat voor invloed heeft te veel eten op onze maag? Zij raakt verzwakt, de spijsverteringsorganen verliezen hun kracht, en ziekte, met een hele reeks van kwalen, is het gevolg...

Zij voelen zich slecht, en het lijkt hun toe, dat hun kinderen heel slecht zijn. Ze kunnen niet rustig met hen praten, en evenmin rustig optreden in hun gezin. Iedereen om hen heen wordt door de ziekte mee aangetast. Allen hebben te lijden onder de gevolgen van hun zwakheid...

Maar zelfs gezondheidshervormers kunnen dwalen in de kwantiteit van hun voedsel.” –*Adviezen over Dieet en Voeding*, blz. 119-120.

Afschuwelijke afgoderijen: “Zij moesten zich niet aanpassen aan de gebruiken van de heidenen, noch de monumenten van hun afschuwelijke afgoderijen behouden. Hoe kostbaar het materiaal ook is, of voortreffelijk de afwerking, alles wat betrekking heeft op de heidense aanbidding moet vernietigd worden.” –*The Signs of the Times*, 13 januari 1881.

4. CHRISTEN ZIJN OVERAL EN ALTIJD

A. Wat is het meest voorkomende gevolg, waarmee we in dit leven te maken krijgen, als we kiezen om in overeenstemming met Gods wil te leven? 1 Petrus 4:4, 12.

“Naarmate de tijd nadert, zal Satan ... mensen gebruiken om hen, die ‘bouwen aan de muur’ te bespotten en te belasteren.” –*Profeten en Koningen*, blz. 407.

“Onder tranen zullen zij (het volk van God) de goddelozen waarschuwen voor het gevaar, waarin ze zich bevinden door Gods wet te vertreden, en met onuitsprekelijk verdriet zullen ze zich berouwwol voor de Heere verootmoedigen. De goddelozen zullen spotten met hun verdriet en hun ernstige smeekbeden belachelijk maken. Maar de zielsangst en verootmoediging van Gods volk is een onmiskenbaar bewijs, dat ze kracht en adel van karakter, als gevolg van de zonde verloren, terugwinnen.” –*Profeten en Koningen*, blz. 360-361.

B. Wat moet iedere christen bedenken, als hij bespot of veracht wordt? 1 Petrus 4:5, 13-16; 2 Petrus 2:12.

C. Wat moet onze houding zijn, als onze spotters voorspoedig zijn, en aan de andere kant als er iets ergs met hen gebeurt? Hoe zit het met al diegenen, die ons kwaad aandoen? 1 Petrus 4:17-19; Matthéüs 5:44.

D. Wat moeten we in gedachten houden met betrekking tot die personen, die ons bespotten en verachten, en hoe kunnen we deze gemoedstoestand bereiken? 1 Petrus 4:6; Efeze 2:3-5; 2 Timótheüs 2:24-26.

“Als u mensen ontmoet, die ... bevooroordeeld zijn tegen de waarheid, dring niet te sterk aan op uw bijzondere inzichten. Praat eerst met hen over onderwerpen, waarover u het eens bent. Buig met hen in gebed... Zowel u als zij zullen in een nauwere verbinding met de hemel worden gebracht, veroordelen zullen worden verzwakt en het zal gemakkelijker zijn om het hart te bereiken.” –*Evangelism*, blz. 446.

5. BEDENKEN IN ALLE SITUATIES

- A. Wat moeten we altijd bedenken, ongeacht of we voorspoedig, gezond en gelukkig zijn, of ziek, verdrietig of verlies lijden? 1 Petrus 4:7.

“Als we afgaan op onze twijfels en angst, of proberen alles, wat ons niet duidelijk is, op te lossen, komen we niet tot geloof en zullen onze problemen alleen maar toenemen en zwaarder worden. Maar als we tot God komen met een gevoel van hulpeloosheid en afhankelijkheid, en we zijn immers hulpeloos en afhankelijk, en als we in nederig geloofsvertrouwen onze verlangens kenbaar maken aan Hem, wiens kennis oneindig is, die elk schepsel ziet, en die alles door Zijn wil en woord regeert, kán Hij en zál Hij op ons roepen letten, en zal Hij het licht in onze harten laten schijnen. Door middel van ernstig gebed wordt de verbinding met de Oneindige tot stand gebracht. Op het moment zelf is er misschien geen duidelijk bewijs, dat het gezicht van de Zaligmaker in erbarming en liefde over ons heen buigt, maar toch is het zo. We voelen weliswaar geen letterlijke aanraking, maar toch rust Zijn hand op ons in liefde en teder medelijden...

Een voorwaarde om te ontvangen is ook, dat we volharden in het gebed. We moeten voortdurend bidden, als we in geloof en geloofservaring willen toenemen... Petrus vermaant de gelovigen: ‘Komt dus tot bezinning en wordt nuchter’. (1 Petrus 4:7)... Een onophoudelijk gebed betekent een ononderbroken eenheid met God, zodat het leven van God in ons leven binnenstroomt en vanuit ons leven zuiverheid en heiligheid terugvloeien naar God.” –*Schreden naar Christus, blz. 116-118.*

“De woorden van de apostel werden geschreven tot onderwijzing van de gelovigen uit alle tijden, en ze hebben een bijzondere betekenis voor hen, die leven in het laatste der dagen, wanneer ‘het einde aller dingen nabij is’. Zijn vermaningen en waarschuwingen, en zijn woorden vol geloof en moed, zijn nodig voor iedere ziel.” –*Van Jeruzalem tot Rome, blz. 378.*

VRIJDAG

7 juni

TERUGBLIK

1. Waar moet ik door geloof ‘heen gaan’, als ik in nood en angstig ben, en waarom?
2. Met welk doel leidt God ons door lijden en ellende?
3. Ben ik nog een slaaf van mijn vroegere, wereldse lusten? Zo ja, hoe lang ben ik van plan mijn volledige overgave uit te stellen?
4. Wat moet mijn houding zijn tegenover degenen, die mij bespotten?
5. Wat kan mij ervan weerhouden een zo intens gebedsleven te leiden, als ik moet hebben?

Vurige liefde

Tekst om te onthouden: “Maar vooral hebt vurige liefde tot elkander; want de liefde zal een menigte van zonden bedekken” (1 Petrus 4:8).

“Alleen de liefde, die vloeit uit het hart van Christus, kan genezing brengen.” –*Karaktervorming, blz. 112.*

Aanvullende studie : –*Karaktervorming, blz. 112-117.*

ZONDAG

9 juni

1. DIEPTE VAN LIEFDE, DE GROTE RICHTINGAANWIJZER

- A. Hoe heeft de zonde de diepte van onze liefde verdraaid? Genesis 3:12.

“Liefde, dank, trouw aan de Schepper, dit alles kwam op de achtergrond bij zijn (Adams) liefde voor Eva. Ze was deel van hem, en hij kon de gedachte aan een scheiding niet verdragen (nadat ze van de verboden vrucht had gegeten) ...Hij besloot te delen in haar lot; als zij moest sterven, wilde hij met haar sterven...

(Later, voor God), kon Adam zijn zonde niet ontkennen, of verontschuldigen; maar in plaats van berouw te tonen, trachtte hij de schuld te werpen op zijn vrouw, en dus in feite op God Zelf.” –*Patriarchen en Profeten, blz. 31, 32.*

- B. Wat is de eenvoudigste manier om vast te stellen of ik een ware christen ben? 1 Johannes 2:9; 4:20; Johannes 13:35.

“Gisteravond droomde ik, dat een klein gezelschap bijeenkwam voor een godsdienstige bijeenkomst. Er was iemand, die binnenkwam en in een donkere hoek ging zitten, waar hij weinig aandacht trok. Er was geen geest van vrijheid. De Geest van de Heer was gebonden. Enkele opmerkingen werden er gemaakt... Het werd duidelijk, dat er niet de liefde van Jezus was in de harten van degenen, die beweerden de waarheid te geloven, en er was, als het zekere gevolg een afwezigheid van de geest van Christus... Het bijeenkomen was voor niemand verkwikkend geweest.

Toen de bijeenkomst op het punt stond te sluiten, stond de vreemdeling op en met een stem, die vol verdriet en tranen was, vertelde hij aan hen, dat ze in hun eigen ziel en in hun eigen ervaring een groot gebrek aan de liefde van Jezus hadden.” –*This Day With God, blz. 157.*

2. HET PRINCIPE VAN LIEFDE BEGRIJPEN

A. Op welk principe is het concept van liefde in deze wereld gebouwd? Lukas 6:32-34.

B. Op welk principe is ware, goddelijke liefde gebouwd? Matthéüs 5:44-45; Johannes 15:13; 1 Johannes 4:7-11.

“Liefde is meer dan een opwelling, een emotie. Het is een levend, actief werkingsprincipe. Het wordt niet geleid door het gevoel, maar door de wil. Daarin wordt de strikte vastberadenheid begrepen van een geest, die onderworpen en verzacht is, die de kracht van de Oneindige vastgrijpt en zegt: Ik zal U dienen, ja tot in de dood.” –*The Signs of the Times*, 20 juni 1900.

“Als iedereen, die het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid zoekt, altijd bereid zou zijn om de werken van Christus te verrichten, hoeveel gemakkelijker zou de weg naar de hemel dan worden! De zegeningen van God zouden in de ziel vloeien, en de lof van de Heer zou voortdurend op uw lippen zijn. U zou dan God uit principe dienen. Uw gevoelens mochten niet altijd van vreugdevolle aard zijn; wolken zouden soms de horizon van uw leven overschaduwen; maar de hoop van een christen berust niet op het zandige fundament van gevoel. Zij, die uit principe handelen, zullen de heerlijkheid van God aanschouwen achter de schaduwen, en rusten op het vaste woord van de belofte. Zij zullen zich er niet van laten weerhouden God te eren, hoe duister de weg ook mag lijken. Tegenslag en beproeving zullen hun alleen maar de gelegenheid geven de oprechtheid van hun geloof en liefde te tonen.” –*The Review and Herald*, 20 oktober 1910.

C. Als wij, nadat we gedoopt zijn, het nog steeds moeilijk vinden om te vergeven, ons over te geven en liefde en verdraagzaamheid te tonen, wat missen we dan? Romeinen 8:7-10; 1 Johannes 4:8.

“Ware heiligmaking verenigt gelovigen met Christus en met elkaar door banden van teder medeleven. Deze eenheid doet voortdurend rijke stromen van christelijke liefde in het hart vloeien, die weer overstromen in liefde voor elkaar.

De eigenschappen, die allen moeten bezitten, zijn het, die de volkomenheid van Christus' karakter kenmerken, Zijn liefde...

Het is het grootste en noodlottigste bedrog te veronderstellen, dat men geloof in eeuwig leven kan hebben, zonder christelijke liefde voor zijn broeders te bezitten.” –*Bijbelkommentaar*, blz. 407-408.

3. EEN PRINCIPE OM TE LEREN

A. Welk heilig beginsel gebiedt Petrus ons te leren om in ons dagelijks leven uit te oefenen? 1 Petrus 4:8 (eerste deel); 1:22.

B. In welke zin zal naastenliefde ‘een menigte van zonden bedekken’? 1 Petrus 4:8 (laatste deel) in vergelijking met Spreuken 17:9; Jakobus 5:19-20.

“Als u denkt, dat uw broeder u heeft gekwetst, ga dan in vriendelijkheid en liefde naar hem toe, en misschien komt u tot begrip en verzoening. Wanneer u met de dwalende van doen heeft, moet u altijd het feit in gedachten houden, dat u met Christus te maken heeft in de persoon van Zijn heiligen. Ga naar uw broeder, van wie u denkt, dat hij verkeerd was, en praat liefdevol met hem alleen; als u erin slaagt de problemen op te lossen, hebt u uw broeder gewonnen zonder zijn zwakheid bloot te leggen, en de regeling tussen u is de bedekking van een menigte van zonden geweest, vanuit het oogpunt van anderen. Anderen zullen niet van uw probleem hoeven te weten, en wees dus waakzaam om met argwaan te kijken naar alles, wat degene, waarvan u denkt dat hij schuldig is, zou kunnen doen, en een verkeerde uitleg van zijn motieven te geven.” –*The Review and Herald*, 24 februari, 1891.

“De Schrift leert duidelijk, dat de dwalende met verdraagzaamheid en begrip behandeld moet worden. Als de juiste wijze wordt gevolgd, kan het ogenschijnlijke verstokte hart voor Christus worden gewonnen. De liefde van Jezus bedekt een menigte van zonden. Zijn genade leidt nooit tot het blootleggen van de fouten van iemand anders, tenzij het een positieve noodzaak is.” –*Counsels to Parents, Teachers, and Students*, blz. 267.

“‘Maar vooral’, schrijft de apostel, ‘hebt vurige liefde tot elkander’ (1 Petrus 4:8). Luister niet naar berichten tegen een broeder of zuster. Wees zeer voorzichtig met het opnemen van smaad jegens uw naaste. Vraag degene, die de beschuldiging uit, of hij het woord van God in deze kwestie heeft gehoorzaamd. Christus heeft duidelijke aanwijzingen gegeven over wat er gedaan moet worden. Ga naar uw broeder en vertel hem zijn fout tussen hem en u alleen. Verontschuldigt uzelf niet hiervoor door te zeggen: Er is geen persoonlijke grief tussen degene, die wordt beschuldigd en mijzelf. De door Christus gegeven regels zijn zo omljnd, zo duidelijk, dat dit excuus geen waarde heeft.

Of de grief nu wel of niet tussen u en de beschuldigde staat, het bevel van Christus is hetzelfde. Uw broeder heeft hulp nodig. Vertel hem, en niet iemand anders, dat er berichten over hem circuleren. Geef hem de gelegenheid om het uit te leggen.” –*In Heavenly Places*, blz. 292.

4. EEN NOODZAKELIJKE VRUCHT VAN LIEFDE

A. Op welke karaktertrek wijst Petrus als een goed teken, dat Gods liefde in het hart verblijft? 1 Petrus 4:9.

B. Waarom is gastvrijheid een onmisbare christelijke deugd? Hebreeënen 13:2; Romeinen 12:13.

“Zelfs onder hen, die belijden christenen te zijn, wordt ware gastvrijheid maar weinig aan de dag gelegd. Onder ons eigen volk is de gelegenheid om gastvrijheid te verlenen, niet beschouwd, zoals dat moest, als een voorrecht en zegen. De sfeer van de prettige omgang wordt te weinig gevoeld, er bestaat geen geneigdheid voor twee of drie meer om de gezinstafel plaats te maken zonder omslag en in alle eenvoudigheid. Sommigen voeren aan, dat 'dit zoveel last veroorzaakt'...

God is misnoegd over de zelfzuchtige belangstelling, die zo vaak aan de dag gelegd wordt ten aanzien van 'ik en mijn gezin'. Elk gezin, dat deze geest koestert, moet nodig bekeerd worden door de zuivere beginselen, geopenbaard in het leven van Christus. Die zich in zichzelf opsluiten, die niet bereid zijn aan bezoekers herbergzaamheid te verlenen, verliezen vele zegeningen.” –*Uit de Schatkamer der Getuigenissen 2, blz. 600, 601.*

“Ik ken mensen, die een hoog beroep uitoefenen, wier hart zo ingesloten is door eigenliefde en egoïsme... Ze hebben hun hele leven uitsluitend voor zichzelf gedacht en geleefd. Een offer brengen om anderen goed te doen, zichzelf te benadelen om anderen te bevoordelen, is bij hen uitgesloten... Het eigen ik is hun idool. Kostbare weken, maanden en jaren gaan de eeuwigheid in, maar ze hebben in de hemel geen verslag van vriendelijke daden, van het opofferen voor het welzijn van anderen, van het voeden van de hongerigen, het kleden van de naakten, of het opnemen van een vreemdeling.” –*Testimonies for the Church, vol. 2, blz. 26.*

C. Welke oppervlakkige, valse 'gastvrijheid' wordt door veel christelijke gezinnen beoefend? Job 1:4; 2 Koningen 20:13-15.

“Het is een verloochening van Christus om voorbereidingen te treffen voor bezoekers, wat tijd vergt, die terecht de Heer toebehoort...

Nodeloze zorgen en lasten worden veroorzaakt door de wens om bezoekers gastvrij te ontvangen. Om een grote verscheidenheid aan tafel klaar te maken, overwerkt de huisvrouw zich; vanwege de vele gerechten die worden bereid, eten de gasten te veel; en ziekte en lijden zijn het gevolg, door het overwerk aan de ene kant en te veel eten aan de andere kant. Deze uitgebreide feesten zijn een last en schadelijk.” –*Testimonies for the Church, vol. 6, blz. 343.*

5. WAAR CHRISTELIJK DIENEN

A. Noem één aspect van, hoe naastenliefde getoond wordt in het leven van een ware christen. 1 Petrus 4:10.

“God heeft iedereen zijn taak aangewezen, naar dat zijn bekwaamheid is. Door opleiding en oefening worden personen geschikt gemaakt om elke noodsituatie, die zich voor kan doen, aan te kunnen, en wijs overleg is nodig om ieder op de juiste plaats te zetten, zodat hij ervaring kan opdoen, die hem geschikt maakt om verantwoordelijkheid te dragen.” –*Getuigenissen voor de Gemeente 9, blz. 214-215.*

“Vooral de jongeren moeten het gevoel hebben, dat ze hun geest moeten trainen en elke gelegenheid aangrijpen om verstandig te worden, zodat ze op aanvaardbare wijze zich aan Hem overgeven, die Zijn kostbare leven voor hen heeft gegeven... Laat iedereen elke gelegenheid benutten, waarmee hij in de voorzienigheid van God begunstigd wordt, om alles te verwerven wat mogelijk is in openbaring of wetenschap...

Elk talent, dat aan de mens is gegeven, moet worden benut, zodat het in waarde kan toenemen, en alle verbeteringen moeten aan God worden teruggegeven. Als u gebrekkig bent in manier van doen, in stem, in opvoeding, hoeft u niet altijd in deze toestand te blijven. U moet er voortdurend naar streven, dat u een hogere standaard kunt bereiken, zowel in opleiding als in godsdienstig leven... God voorziet niet in een manier, waardoor iemand een excuus kan hebben voor het doen van slordig werk; en toch is Hem een groot deel van dit soort werk aangeboden door degenen, die voor Zijn zaak werken, maar het is voor Hem niet aanvaardbaar.” –*Fundamentals of Christian Education, blz. 213-215.*

B. Wat moet het enige doel zijn van al ons dienen? 1 Petrus 4:11; Kolossensen 3:23.

TERUGBLIK

1. Wat is het verschil tussen goddelijke liefde en wereldse 'liefde'?
2. Welk beginsel ligt ten grondslag aan de christelijke naastenliefde?
3. Hoe kan ik edelere gewoonten van gastvrijheid ontwikkelen?
4. Welke vormen van christelijk dienen zouden goed voor mij zijn om te ontwikkelen?
5. Hoe kan ik ervoor zorgen, dat mijn werk voor God niet onzorgvuldig en slordig is?

Een Oproep aan Gemeenteleiders

Tekst om te onthouden: “Vernedert u dan onder de krachtige hand Gods, opdat Hij u verhoge te Zijner tijd” (1 Petrus 5:6).

“Degenen, die als vertegenwoordigende mannen hebben opgetreden, zijn niet allemaal christelijke heren. Er heerst een geest, die de heerschappij over anderen zoekt.” –*Testimonies to Ministers*, blz. 260.

Aanvullende studie : –*Testimonies to Ministers*, blz. 347–359.

ZONDAG

16 juni

1. EEN ERVARING DIE ELKE LEIDER NODIG HEEFT

A. Wanneer werd de apostel Petrus een echte zielenherder, klaar om voor de zielen van anderen te zorgen? Matthéüs 26:75; Johannes 21:15-17; 1 Petrus 5:1.

“Petrus verloochende de Man van Smarten... Maar daarna had hij berouw en werd opnieuw bekeerd. Hij had echt wroeging van ziel en gaf zich opnieuw aan zijn Verlosser... Hij was toen bereid medelijden te hebben met wie verleid werd. Hij was nederig en kon meeleven met de zwakken en dwalenden. Hij kon die aanmatigend waren, vermanen en waarschuwen, en was volledig geschikt om zijn broeders te versterken.” –*Testimonies for the Church*, vol. 3, blz. 416.

B. Evenzo welke ervaring moet iedere predikant en gemeenteleider nu hebben? Johannes 3:1-3.

“Nicodémus was bekeerd als gevolg van dit gesprek. De woorden van Christus worden net zo waarlijk gesproken tot voorzitters van conferenties, ouderlingen van gemeenten en degenen, die officiële posities in onze instellingen bekleden: ‘Voorwaar, voorwaar, zeg Ik u: Tenzij dat iemand wederom geboren wordt, hij kan het Koninkrijk Gods niet zien.’” –*Testimonies to Ministers*, blz. 369.

“De bekerende kracht van God moet op de harten van de predikanten komen, anders moeten ze een andere roeping zoeken...”

Tenzij de predikanten bekeerde mannen zijn, zullen de gemeenten ziekelijk zijn en gereed om te sterven.” –*Evangelism*, blz. 643.

MAANDAG

17 juni

2. VERMANEN MET GEZAG

A. Wat moet overwogen worden door de gemeente, voordat iemand tot dienen wordt geroepen, en ook door de persoon voordat hij de roeping aanvaardt? 1 Petrus 5:2 (eerste helft).

“God heeft herhaaldelijk laten zien, dat mensen niet aangemoedigd moeten worden om het veld in te gaan zonder onmiskenbaar bewijs, dat Hij hen geroepen heeft. De Heer zal de last voor Zijn kudde niet aan niet bekwame personen toevertrouwen. Degenen, die God roept, moeten mannen zijn met grondige ervaring, beproefd en getoetst, mannen met een gezond oordeel, mannen die de zonde durven terecht te wijzen in een geest van zachtmoedigheid, mannen die begrijpen, hoe ze de kudde moeten voeden.” –*Testimonies for the Church*, vol. 1, blz. 209.

“Elke man, die verantwoordelijkheden als een raadgever op zich neemt, iedereen, die met menselijke zielen te maken heeft, ... zal nooit wijzer zijn, totdat zijn eigen inzicht van veel minder belang wordt... Deze verandering moet in ieder mens plaatsvinden, voordat hij een positie als leider of regeerder aanvaardt in verband met het heilige werk van God.” –*Testimonies to Ministers*, blz. 370-371.

B. Voor welk gevaar waarschuwde Petrus degenen, die in de wijngaard van de Heer werkten? 1 Petrus 5:2 (tweede helft).

“Het verlangen om hoge lonen te ontvangen, met de vastberadenheid om anderen hun door God gegeven rechten te ontnemen, vindt zijn oorsprong in Satans geest... Weinig afhankelijkheid kan worden geplaatst op degenen, die in deze strik zijn gevangen, tenzij ze grondig bekeerd en vernieuwd zijn.” –*Testimonies to Ministers*, blz. 393.

“De mannen in vertrouwensposities moeten de middelen, die zij behandelen, als Gods inkomen beschouwen en deze op een economische manier gebruiken...”

De macht om het geld van de Heer te gebruiken en uit te betalen moet niet aan het oordeel van één mens worden overgelaten. Voor elke bestede dollar moet een verantwoording worden afgelegd. Gods middelen moeten op de juiste tijden en op de juiste plaatsen worden gebruikt.” –*Medical Ministry*, blz. 165.

C. Hoewel werken voor de Heer geen goedbetaalde carrière is, welke overwegingen moeten door de gemeente gemaakt worden? 1 Timótheüs 5:17-18.

“Elke arbeider in onze instellingen moet een eerlijke vergoeding ontvangen. Als de arbeiders een passend loon ontvangen, hebben ze de voldoening om donaties aan de zaak te doen. Het is niet juist, dat sommigen een groot bedrag ontvangen en anderen, die essentieel en trouw werken, heel weinig.” –*The Publishing Ministry*, blz. 239.

3. EEN NEDERIGER HOUDING IS NODIG

- A. **Wat is de belangrijkste oorzaak van problemen onder broeders in posities met zware verantwoordelijkheid? 1 Petrus 5:3; 3 Johannes 9.**

“De geest van overheersing breidt zich uit naar de voorzitters van onze conferenties. Als een man optimistisch is over zijn eigen krachten en probeert heerschappij over zijn broeders uit te oefenen, omdat hij het gevoel heeft, dat hij met gezag bekleed is, om van zijn wil de heersende macht te maken, dan is de beste en enige veilige handelwijze om hem te verwijderen, anders wordt grote schade aangericht en hij verliest zijn eigen ziel en brengt de zielen van anderen in gevaar.” – *Testimonies to Ministers*, blz. 362.

- B. **Welke oproep wordt gedaan aan alle plaatselijke gemeenteleiders en oudsten, die, indien gevolgd, trots en een geest van eigendunk onder broeders in hogere posities zullen voorkomen? 1 Petrus 5:2 (eerste deel); 1 Korinthe 6:2-5.**

“Mij is getoond, dat het een vergissing is om te veronderstellen, dat de mannen in posities met speciale verantwoording in Battle Creek een wijsheid bezitten, die ver boven staat aan die van gewone mannen...”

Velen hebben zichzelf geleerd om te schrijven of om raad en advies te vragen, wanneer ze op moeilijke plaatsen terechtkomen. Maar het is een vergissing voor degenen, die in onze verschillende instellingen op verantwoordelijke posities zijn geplaatst, afhankelijk zijn van de mensen... Een zwakke, ziekelijke ervaring zal het lot zijn van degenen, die zijn opgeleid om volledig afhankelijk te zijn van anderen...

Moeten de mannen van Battle Creek als oneindig in wijsheid worden beschouwd?” – *Testimonies to Ministers*, blz. 374-375.

“Kijk niet naar mannen in hoge posities met verantwoordelijkheid voor kracht, want zij zijn precies de mannen, die gevaar lopen een verantwoordelijke positie te beschouwen als bewijs van Gods bijzondere macht. Onze gemeenten zijn zwak, omdat de leden zijn opgeleid om te kijken naar en afhankelijk te zijn van menselijke hulpbronnen, en duizenden dollars worden nodeloos uitgegeven aan het vervoeren van eindige mensen van de ene plaats naar de andere, zodat zij kleine moeilijkheden kunnen oplossen.” – *Testimonies to Ministers*, blz. 380.

- C. **Wat moeten minder ervaren arbeiders in staat stellen meer inzicht te krijgen in succes? Geef een voorbeeld, toen een gebrek hieraan tot mislukking leidde. 1 Petrus 5:5 (eerste deel); 1 Koningen 12:6-8, 16; Lukas 6:39.**

“De jongeren kunnen een krachtige invloed uitoefenen, als zij hun trots en egoïsme opgeven en zich wijden aan God.” – *Testimonies for the Church*, vol. 1, blz. 485.

“Laat de jongeren een leergierige geest ontwikkelen, zodat zij baat kunnen hebben bij de inspanningen van degenen, die hen proberen te helpen.” – *The Youth's Instructor*, 31 augustus 1893.

4. PETRUS' VOORBEELD VAN NEDERIGHEID

- A. **Hoe weten we, dat een eenmalige echte bekering of ervaring met de Heer niet genoeg is voor een predikant, of voor welke gelovige dan ook? 2 Korinthe 13:5; Hebrëeën 3:13.**

“Toen Petrus later Antiochië bezocht, won hij door zijn beleidvol optreden tegenover de heidense bekeerlingen het vertrouwen van velen. Een tijdlang handelde hij in overeenstemming met het licht, dat van boven was gegeven. Hij overwon zijn natuurlijke vooroordeel in zoverre, dat hij zich met de heidenen aan één tafel zette. Maar toen er uit Jeruzalem enige Joden kwamen, die voor de ceremoniële wet ijverden, veranderde Petrus onverstandigerwijze zijn houding tegenover de bekeerden uit het heidendom... Deze openbaring van zwakheid van de zijde van hen, die als leiders geëerbiedigd werden en geliefd waren, liet hij de gelovigen uit de heidenen een uiterst pijnlijke indruk achter. De gemeente werd met verdeeldheid bedreigd.” – *Van Jeruzalem tot Rome*, blz. 146.

- B. **Wanneer een fout of het gedrag van een predikant, Bijbelwerker of gemeenteleider openlijke bitterheid of verwarring in de gemeente brengt, hoe moeten zij dan berispt worden? Galaten 2:14; 1 Timótheüs 5:20.**

- C. **Wat moet de houding zijn van een bekeerde leider, wanneer hij in het openbaar wordt berispt? 1 Petrus 5:5 (tweede deel) -6; Jakobus 5:16.**

“Maar Paulus, die de verstorende invloed van het kwaad, dat door de dubbelzinnige houding van Petrus de gemeente was aangedaan, zag, berispte hem openlijk, omdat hij zijn juiste inzichten op deze wijze had verbloemd...”

Petrus zag de fout, waartoe hij was vervallen, en hij probeerde onmiddellijk, voor zover het in zijn vermogen lag, het door hem aangerichte kwaad te herstellen. God, die de afloop reeds vanaf het begin wist, liet toe, dat Petrus deze zwakheid van karakter openbaarde, opdat deze beproefde apostel zou inzien, dat er in hemzelf niets was, waarop hij zich kon beroemen. Zelfs de beste onder de mensen zal, wanneer hij aan zichzelf wordt overgelaten, een misslag begaan...

De geschiedenis van deze afwijking van juiste principes blijft bestaan als een ernstige waarschuwing voor mannen, die in het werk Gods een verantwoordelijke positie bekleden... Hoe groter de verantwoordelijkheden zijn om te bevelen en te regelen, des te meer schade zal zo iemand aanrichten.” – *Van Jeruzalem tot Rome*, blz. 146-147.

5. BEMOEDIGING VOOR VERMOEIDE ARBEIDERS

- A. Wat is vaak een oorzaak van ontmoediging in het leven van een evangeliearbeider? 1 Petrus 5:5 (laatste deel).

“We hebben te veel gevoelige predikanten, die zwak zijn in ervaring, tekortschieten in de christelijke genade, gebrek aan toewijding, en zijn gemakkelijk ontmoedigd... In dit werk zijn mannen nodig, die niet zullen mopperen of klagen over ontberingen of beproevingen, wetende dat dit deel uitmaakt van de erfenis, die Jezus hen heeft nagelaten. Zij moeten bereid zijn om buiten het kamp te gaan en smaad te ondergaan en lasten te dragen als goede soldaten van Christus.” –*Testimonies for the Church, vol. 3, blz. 423.*

- B. Als Satan iemand van ons probeert te ontmoedigen door te wijzen op problemen in de gemeente, aan welke belofte moeten we dan vasthouden? 1 Petrus 5:4, 7.

“Laat niets ons ervan weerhouden onze smeekbeden in de naam van Jezus aan te bieden, terwijl we met een onwankelbaar geloof geloven, dat God ons hoort en dat Hij ons zal antwoorden. Laten we onze moeilijkheden bij God neerleggen en onszelf voor Hem vernederen. Er is een groot werk te doen; en hoewel het ons voorrecht is om samen te overleggen, moeten we er heel zeker van zijn, dat we in elke zaak met God overleggen, want Hij zal ons nooit misleiden. Wij moeten geen vlees tot onze arm maken. Als we dat doen, ... zal ongelooft binnensluipen, en ons geloof zal sterven.” –*Testimonies to Ministers, blz. 487.*

“De geest van de ware herder is een geest van zichzelf vergeten. Hij denkt niet langer aan zichzelf, opdat hij de werken Gods kan doen... Door samen te werken met de grote Lastdrager deelt hij hun moeilijkheden, brengt hij troost in hun zorg, verlicht hij de honger van hun ziel en wint hij hun harten voor God.” –*Van Jeruzalem tot Rome, blz. 384.*

VRIJDAG

21 juni

TERUGBLIK

1. Wanneer was ik de laatste tijd in tranen op mijn knieën aan de voet van het kruis?
2. Denk ik op de een of andere manier, dat ik meer voor de Heer kan doen, als ik een hogere positie krijg?
3. Waarom moet het streven naar een hogere positie in de gemeente niet in mij opkomen?
4. Wat is mijn houding tegenover degenen, die op mijn fouten wijzen?
5. Wie beschouw ik als schuldig voor mijn momenten van ontmoediging?

Weest nuchter, en waakt

Tekst om te onthouden: “Weest nuchter, en waakt; want uw tegenpartij, de duivel, gaat rond als een briesende leeuw, zoekende, wie hij zou kunnen verslinden” (1 Petrus 5:8).

“Vanaf de dagen van Adam tot in onze tijd heeft onze aartsvijand zijn macht gebruikt om te onderdrukken en te verwoesten. Hij is zich nu aan het voorbereiden op zijn laatste strijd tegen de gemeente.” –*De Grote Strijd, blz. 469.*

Aanvullende studie : –*Selected Messages, bk. 1, blz. 126-127;*
–*De Grote Strijd, blz. 36-44.*

ZONDAG

23 juni

1. WETEN, WAAR HIJ OVER SPREEKT

- A. Welke ernstige vermaning schreef Petrus in het besluit van zijn eerste brief? 1 Petrus 5:8.

“Satan is voortdurend aan het werk, maar slechts weinigen hebben enig idee van zijn activiteiten en sluwheid. Het volk van God moet er op voorbereid zijn, de geslepen vijand te weerstaan... Daarom is Satans voetstap onhoorbaar, zijn daden onmerkbaar, en al zijn bedoelingen verhuuld. Hij durft het niet aan om zich openlijk te laten zien, om de sluimerende krachten van de christen niet wakker te maken, zodat hij in gebed naar God gaat...”

De mens is Satans gevangene en is van nature geneigd om zijn suggesties op te volgen en te doen, wat hij vraagt. Uit zichzelf heeft hij niet de kracht om met succes weerstand te bieden aan het kwaad... Alleen door Christus wordt Satans macht beperkt.” –*Getuigenissen voor de Gemeente 5, blz. 238-239.*

- B. Wat leerde Petrus later als het geheim, dat hem zou hebben geholpen de overwinning te behalen in het paleis van Kajafas tijdens het proces tegen Jezus? Matthéüs 26:38, 40-41.

“Zelfvertrouwen leidt tot het verwaarlozen van de waakzaamheid en van nederig, boetvaardig gebed. Er zijn uiterlijke verleidingen, die gemeden moeten worden en innerlijke vijanden en verwarringen, die overwonnen moeten worden, want Satan past zijn verleidingen aan de verschillende karakters en temperamenten van individuen aan.” –*Testimonies for the Church, vol. 3, blz. 445.*

2. WETEN, WIE UW VIJAND IS

- A. Noem naast de kenmerken van een leeuw ook een andere manier, waarop de vijand van onze ziel zijn prooi vaak benadert. 2 Korinthe 11:14.**

“Satan is voortdurend op zoek naar de ondergang van degenen, die onwetend zijn over zijn listen, maar toch geen speciale behoefte voelen aan de gebeden en raad van ervaren en goddelijke vrienden. Veel van de jongeren, die, met goede voornemens om een christelijk leven te leiden, komen terecht in een klasse van jonge mensen, die hen bij de hand nemen en hen, onder het mom van vriendschap, rechtstreeks in de valstrik van Satan leiden. De vijand komt niet altijd als een briesende leeuw; hij verschijnt regelmatig als een engel des lichts, die een vriendelijke houding aanneemt en bijzondere verleidingen presenteert, die voor onervaren mensen moeilijk te weerstaan zijn.”—*Testimonies for the Church, vol. 4, blz. 207.*

- B. Via welke wegen van de ziel behaalt Satan het meeste succes, vooral in dit tijdperk van bijna universele mobiele telefoon- en internettoegang? 1 Petrus 2:11; 1 Johannes 2:16.**

“Veel jongeren ... lezen alles, wat ze kunnen verkrijgen. Spannende liefdesverhalen en oneerbare foto's hebben een verderfelijke invloed. Romans worden door velen gretig gelezen, en als gevolg daarvan raakt hun verbeelding verontreinigd... Foto's van vrouwen in een staat van naaktheid worden regelmatig verspreid (vooral online)... De begeerte van het oog en verdorven hartstochten worden opgewekt door aanschouwen en lezen. Het hart wordt bedorven door de verbeelding. De geest heeft plezier in het overdenken van taferelen, die de lagere en minderwaardigere hartstochten doen ontwaken. Deze verdorven beelden, gezien door een verontreinigde verbeelding, bederven de moraal en bereiden de misleide, verliefde wezens voor om wellustige hartstochten de vrije teugel te laten. Dan volgen de zonden en misdaden, die wezens, die naar het beeld van God zijn gevormd, naar het niveau van de beesten slepen, waardoor ze uiteindelijk in de verdoemenis zinken. Vermijd het lezen en zien van dingen, die onzuivere gedachten oproepen. Ontwikkel de morele en intellectuele krachten...

Ik doe een beroep op ouders om controle te houden over het lezen (en internettoegang) van hun kinderen.”—*Testimonies for the Church, vol. 2, blz. 410.*

“Door eetlust beheerst Satan de geest en het gehele wezen.”—*Christian Temperance and Bible Hygiene, blz. 37.*

“Veel christelijke moeders, die door hun voorbeeld en door de manier, waarop zij hun kinderen opvoeden, deze klaarstomen tot gulzigaards en wijnrinkers. Men laat kinderen vaak eten, wat ze willen en wanneer ze maar willen, zonder op hun gezondheid te letten.”—*Adviezen over Dieet en Voeding, blz. 205.*

3. DE ENIGE MANIER NAAR DE OVERWINNING

- A. Wat moet iedere christen hebben om Satan te weerstaan? 1 Petrus 5:9 (eerste deel); Jakobus 4:7.**

“Ze (Eva) wantrouwde Gods woorden, en dit veroorzaakte haar val. In het oordeel zullen mensen niet veroordeeld worden, omdat ze te goeder trouw een leugen geloofd hebben, maar omdat ze de waarheid niet hebben geloofd, omdat ze verzuimd hebben de waarheid te leren kennen.”—*Patriarchen en Profeten, blz. 30.*

“Als ze slechts een theorie hebben, een oppervlakkig geloof, dat ze niet kunnen verklaren, zal een plotselinge verleiding ervoor zorgen, dat ze wegdrijven met de huidige koers richting de wereld.”—*Our High Calling, blz. 332.*

- B. Wat maakt, dat veel christenen een gemakkelijke prooi zijn voor Satan, ook al beweren ze het Woord van God te geloven? Spreuken 19:2; Hosea 4:6 (eerste deel); vergelijk met Romeinen 10:17; 15:4.“**

Verzoeken schijnen vaak zo onweerstaanbaar, omdat hij, die wordt verzocht, zich Gods beloften niet onmiddellijk voor de geest kan halen om Satan te bestrijden met de wapens van de Schrift.”—*De Grote Strijd, blz. 555.*

- C. Welke waarheid moet een bemoediging zijn voor iedere ziel onder de belegering van Satans aanvallen? 1 Petrus 5:9-10; 1:6-7; 2 Korinthe 4:17.**

“Aldus schreef Petrus aan de gelovigen in een tijd van bijzondere beproeving voor de gemeente. Velen waren reeds deelgenoten van het lijden van Christus geworden, en spoedig zou de gemeente een periode van vreselijke vervolging ondergaan... Spoedig zouden gevaarlijke wolven komen, die de kudde niet zouden sparen. Maar geen van deze dingen zou ontmoediging brengen aan hen, wier hoop gevestigd was op Christus. Met woorden vol bemoediging en opgewektheid richtte Petrus de geest der gelovigen van de beproevingen... naar ‘een onvergankelijke en onbevleete en onverwelkelijke erfenis’. ‘De God van alle genade’, zo bad hij vurig, ‘die u in Christus geroepen heeft tot Zijn eeuwige heerlijkheid, Hij zal u, na een korte tijd van lijden, volmaken, bevestigen, sterken en grondvesten’.”—*Van Jeruzalem tot Rome, blz. 385.*

4. DE GEMEENTE IN BABYLON

- A. Met welke episoden uit de geschiedenis vergelijkt Petrus de christelijke gemeente als verstrooid in “Babylon” en onderdrukt door aardse machten? Daniël 3:1-6; Esther 3:8; 1 Petrus 5:13.

“In een land waar afgoderij algemeen was, het prachtige beeld van onschatbare waarde in de vlakte van Dura, dat de heerlijkheid ... van Babel moest voorstellen, gewijd zou worden als voorwerp van aanbidding... Een bevel werd gegeven, dat op de dag van inwijding allen hun trouw zouden bewijzen aan de macht van Babel door zich voor het beeld te buigen...

“Op die dag, rijk aan gebeurtenissen, schenen de machten der duisternis een duidelijke overwinning te behalen...

Maar God had anders besloten. Niet iedereen had de knie gebogen voor het afgodisch teken van menselijke macht...

Hij (de koning) wees op de brandende oven en herinnerde hen aan de straf, die hen te wachten stond, als ze zouden volharden in hun weigering zijn wil te doen. Maar vastbesloten getuigden deze Hebreëen van hun verbondenheid met de God des hemels.” –*Profeten en Koningen, blz. 308-309.*

“Het besluit, dat ten slotte uitgevaardigd zal worden tegen het overgebleven volk van God, zal veel overeenkomst vertonen met het besluit, door Ahasveros tegen de Joden uitgevaardigd. Ook nu zien de vijanden van de ware gemeente in het kleine aantal mensen, dat de Sabbat viert, een Mordechai in de poort. De eerbied van Gods volk voor Zijn wet is een aanhoudende aanklacht tegen hen, die de vreze des Heeren hebben losgelaten en Zijn Sabbat vertreden.

Satan zal de haat opwekken tegen de minderheid, die weigert in te stemmen met gangbare gebruiken en tradities.” –*Profeten en Koningen, blz. 370.*

“De machten van de aarde en van de hel stelden zich in slagorde op tegen Christus in de persoon van Zijn volgelingen. De heidenen wisten wel, dat hun tempels en altaren zouden moeten verdwijnen, als het evangelie zegevierde. Daarom bundelen zij al hun krachten om het christendom te vernietigen.” –*De Grote Strijd, blz. 36.*

- B. Waarom is er tegenwoordig op de meeste plaatsen weinig of geen vervolging? Johannes 15:19.

“Het is alleen te wijten aan de geest van geschipper met de zonde, aan het feit, dat de grote waarheden uit Gods Woord met zoveel onverschilligheid worden beschouwd, en er zo weinig ware godsvrucht is in de gemeente, dat het christendom ogenschijnlijk zo populair is in de wereld. Maar als er weer een herleving komt van het geloof en de kracht van de eerste gemeente, zal de geest van vervolging weer worden aangewakkerd, en het vuur van de vervolgingen opnieuw worden ontstoken.” –*De Grote Strijd, blz. 44.*

5. LESSEN IN HET EINDE VAN DE BRIEF

- A. Wie hielp Petrus bij het schrijven van zijn brief? 1 Petrus 5:12.

- B. Hoe weten we, dat Silvanus een actieve zending was en medewerker van Petrus en Paulus (die hen hoogstwaarschijnlijk hielp met de Griekse grammatica bij het schrijven van enkele van hun brieven)? 2 Korinthe 1:19; 1 Thessalonicensen 1:1; 2 Thessalonicensen 1:1. Hoe kwam dit overeen in het leven van Ellen G. White?

“Toen mijn man nog leefde, trad hij op als helper en raadgever bij het verzenden van de boodschappen, die aan mij werden gegeven... De instructie, die ik in een visioen ontving, werd getrouw door mij opgeschreven...

Daarna onderzochten we de zaak samen, mijn man verbeterde de grammaticale fouten en verwijderde de onnodige herhalingen. Dan werd het zorgvuldig gekopieerd voor de geadresseerden, of voor de drukker...

Na de dood van mijn man voegden trouwe helpers zich bij mij, die onvermoeibaar werkten aan het kopiëren van de getuigenissen en het voorbereiden van artikelen voor publicatie.

Maar de berichten, die de ronde doen, dat iemand van mijn helpers materie mocht toevoegen of de betekenis van de boodschappen veranderen, die ik uitschrijf, zijn niet waar.” –*Selected Messages, bk. 1, blz. 50.*

- C. Welk goed christelijk gebruik werd door de apostelen ingevoerd en moet vandaag de dag nog steeds onder gelovigen in praktijk worden gebracht? 1 Petrus 5:14.

“De heilige groet, ... moet immer in zijn waar karakter beschouwd worden. Het is een heilige kus. Hij moet beschouwd worden als een teken van gemeenschap onder christenvrienden, wanneer zij van elkander scheiden, en wanneer zij elkander weer ontmoeten na een afwezigheid van weken of maanden... Er kan geen schijn van kwaad zijn, wanneer de heilige kus gegeven wordt op de rechte tijd en plaats.” –*Eerste Geschriften, blz. 135.*

TERUGBLIK

- Hoe gaat zelfvertrouwen vaak vooraf aan een val in verleiding?
- Hoe kunnen mijn hartstochten of eetlust ervoor zorgen, dat ik ten prooi val aan de listen van Satan?
- Waarom zou een veelvuldiger en toegewijde persoonlijke Bijbelstudie mij helpen?
- Leg de balans uit tussen goede openbare verbindingen tegenover een verkeerd geschipper.
- Wat kan ik doen om de gemeente vooruit te helpen bij het verspreiden van het evangelie?

Eerste Sabbatgaven



6 april, voor de
Gemeente in
Narang Mandi,
Pakistan

4 mei, voor Wereld
Zendingen



1 juni, voor een
Buitenlands
Zending Project in
de Pacific Regio